



ARCHAEOLOGY 4 ALL ארכיאולוגיה לכל

תגליות עולמי – לגלות את העולם לעומקו

בריטניה המלכותית - זו המושלת בימים הצעה לסיור בן 7 ימים - בהזדרכתו של פרופ' ארתור סג"ל 23-17 ליוני 2014

פרופ' ארתור סגל הינו מבכירי הארכיאולוגים הקלאסיים בישראל, הוא שימש שנים רבות כראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת חיפה וכמנהל משלחת החפירות לסוסיתא. בשנים הרבות בהן חיי פרופ' סגל בלונדון הוא התאהב בעיר ובעושר התרבותי שלה. כארכיאולוג וכמי שהקדיש חלק עיקרי מעיסוקו לאימפריה הרומית הגדולה, נשבה פרופ' סגל בעוצמה של האימפריה הבריטית אשר שלטה במרחבים אדירים בעיקר תודות לעצמת הצי שלה. פרופ' סגל הגה במיוחד את הסיור להלן וצוות תגליות עולמי עמל על הכנתו משך שבועות ארוכים. מי שטייל בעבר עם פרופ' סגל יודע שצפויה לו חוויית ידע ועניין יוצאים מגדר הרגיל. מי שטרם חווה טיול בהזדרכת פרופ' סגל, זו ההזדמנות עברו לחוות סיור מיוחד לחו"ל.

היום הראשון – 17.6.14 (נחיתה בשעות הבוקר) לונדון

סיורנו בלונדון יפתח בכיכר טרפלגר (Trafalgar Square), המנציה בשמו את אחד האירועים המרכזיים בתולדות ימי בריטניה בעת החדשה. מהכיכר, שבמרכזה ניצב עמוד ובראשו דמותו של האדמירל נלסון, נתקדם לאורך רחוב ה- Whitehall, שם מרוכזים רוב משרדי הממשלה, ביניהם ה- War Office (לא מזמן שונה שמו ל- Ministry of Defense, אכן השם החדש נשמע פחות מאיים). מול חזיתות המבנים המרשימים ניצבים פסלי מנהיגים ומפקדים מהוללים, בעיקר אלה שפעלו בשתי מלחמות העולם. בהמשך סיורנו נגיע לבניין הפרלמנט שכולו אומר הוד והדר ובכיכר הסמוכה נתרשם מפסליהם של אישים גדולים, שעיצבו כל אחד בתקופתו, את דמותה של בריטניה, ביניהם נראה את המלך ריצ'רד הא', שכונה לב ארי (Richard I - Coeur de Lion, 1189-1199), את אוליבר קרומוול (Oliver Cromwell, 1599-1658), את בנימין דיזוראלי (Benjamin Disraeli, 1804 -1881) ואת וינסטון צ'רצ'יל (Winston Churchill, 1874-1965). בהמשך סיורנו נרחיק עד ל- Buckingham Palace, הוא מעונה הרשמי של מלכת בריטניה (הוכתרה בשנת 1952). מול הארמון נראה את פסלה המוזהב של המלכה ויקטוריה (Victoria, 1837-1901). משם נתקדם לאורך



שדרת Mall המקסימה, שבסמוך לה ממוקמים כמה וכמה ארמונות נוספים. סיורנו הרגלי יסתיים בכיכר טרפלגר, באותו המקום בו התחיל. אחה"צ נבקר ב- National Portrait Gallery, הממוקמת בסמוך לכיכר טראפלגר. גלריה ייחודית זו מספרת את תולדות בריטניה, החל בימי הביניים ועד היום, באמצעות דיוקנאות של אישים חשובים, אשר עיצבו את דמותה של בריטניה – אלה היו כמובן מלכים, אנשי צבא, פוליטיקאים, אך גם סופרים, פילוסופים ומשוררים. אין דרך טובה וגם מהנה יותר ללמוד על תהליך צמיחתו והתגבשותו של האימפריה הבריטי.

תגליות עולמי – מסעות לארצות הברית

מיסודה של עמותת מכון ישראלי לארכיאולוגיה, רחוב אופנהיימר 5, ת"ד 24, פארק המדע רחובות 76701
טלפון: 03-6423432; פקס: 077-9171990; tagliot@archo-logic.com
www.tagliot.com



ARCHAEOLOGY 4 ALL ארכיאולוגיה לכל

תגליות עולמי – לגלות את העולם לעומקו

היום השני – 18.6.14 לונדון

רובו של יום זה יוקדש לביקור במוזיאון הבריטי (The British Museum), הגדול והעשיר במוזיאונים ארכיאולוגיים בעולם (נפתח לקהל כבר בשנת 1759). המוזיאון מחולק לגלריות המוקדשות לתרבויות עתיקות דוגמת מצרים, מסופוטמיה, אנאטוליה, העולם היווני-רומי וגם תרבויות המזרח הרחוק והתרבויות הפרה-קולומביאניות. בשל עושרו המדהים של המוזיאון נחלק את ביקורנו בו לשניים. בהפסקה בין שני הביקורים נסייר באזור רחוב Bloomsbury, בו פרחו ושגשגו חיים אינטלקטואלים של לונדון, בעיקר במרוצת העשורים הראשונים של המאה ה-20. בין הסופרים, הפילוסופים והאמנים שהשתייכו ל-Bloomsbury Group היו, E.M. Foster, V. Woolf ובעלה Leonard, ו-V. Bell. בטרם נשוב למוזיאון הבריטי נראה את הכיכרות המוריקות הנפלאות, שהן כה אופייניות ללונדון, דוגמת Bedford Sq., Russell Sq., Gordon Sq. זהו האזור בו משתרע הקמפוס של אוניברסיטת לונדון. לכן, לא נפתע למצוא כאן חנויות ספרים רבות, ביניהן חנות Dillon's המפורסמת. בערב ניסע לתיאטרון ה-Globe (פרטים נוספים בהערות), הנמצא בגדה הדרומית של התמזה (אזור זה מכונה Southwark). מבנה התיאטרון שנבקר בו הוקם בשנת 1997, כשהוא נבנה באותם החומרים ולפי אותה התכנית, כמו ה-Globe של שקספיר (1564-1616), אשר הוקם בשנת 1599, עוד בימי שלטונה של אליזבת הראשונה (1558 - 1603).



היום השלישי – 19.6.14 יום ב-Greenwich

לונדון מרוחקת משפך התמזה אל הים מרחק של עשרות קילומטרים. ואכן, כשאנו מסיירים היום בלונדון אין אנו מודעים, שצמיחתה של העיר ועושרה הרב באו לה בזכות היותה עיר נמל. פעם לאורך מעגניה, שחלקם נחפרו אל תוך גדות הנהר, עגנו מאות אוניות, שהביאו את סחורותיהן מכל קצות תבל. עד שנות ה-50 של המאה ה-20 הגיעו ועגנו בליבה של העיר אוניות סוחר רבות. היום מתקני הנמל הועתקו למקומות אחרים ואילו המעגנים נסתמו ומולאו באדמה ובמקומם נבנו שכונות מגורים חדשות (אזור זה נקרא היום-Docklands). הדרך היחידה להבין את היותה לונדון בעברה הלא רחוק נמל של ממש היא לשוב על התמזה ממרכז לונדון ועד ל-Greenwich. רק המבט על העיר מהנהר מאפשר להבין את מהותה של לונדון הימית. ואכן נפליג היום ממרכז לונדון ועד ל-Greenwich. תוך כדי השייט הרוגע, שנמשך כ-45 דקות, נראה את אשר נותר עדיין ממתקני הנמל ובעיקר ממחסני הענק (wharfs), שהוקמו בסמוך לגדות הנהר וליד המעגנים. עם הגיענו ל-Greenwich נראה תחילה את Cutty Sark (הושקה בשנת 1869). אוניית מפרשים נפלאה זו מסוג clipper, ניצבת באון על שלושת תרניה התמירים במבדוק יבש, בסמוך לגדות התמזה. היא מזכירה לנו כי עוד לפני כ-150 שנה כל התעבורה הימית קוימה על ידי אוניות המפרש בלבד. סיוורנו בגריניץ' יתחיל ב-Naval College. לפנינו מכלול מבנים בארוקי מרשים, פרי תכנונו של גדול הארכיטקטים של בריטניה במאות ה-XVII - XVIII, הלא הוא כריסטופר וורן Sir Christopher Wren (1632-1723). מכלול מבנים זה הוקם לשמש בית חולים ואכסניה לוותיקי הימאים של חיל הים המלכותי (Royal Navy). מאוחר יותר היה כאן בית ספר לקציני ים והיום בנינו משמשים את האוניברסיטה המקומית. מרב הזמן בגריניץ' יוקדש לביקור במוזיאון הימי המשובח (National Maritime Museum). בהמשך נסייר בפארק מקסים שבמרכזו נמצא מצפה הכוכבים המפורסם (The Old Royal Observatory). לא נוותר על ביקור במקום בו סומן קו האורך 0 ("Prime Meridian"). לא הרחק מכאן ניצב בזמנו אחד הארמונות של השושלת הטיודורית (House of Tudor) שבו נולדו המלך הנרי ה-8 וגם בתו אליזבת הראשונה. בערב נשוב למרכז לונדון, באותה הדרך בה הגענו, כלומר בשייט על התמזה.

תגליות עולמי – מסעות לארצות התרבות

מיסודה של עמותת מכון תגליות לארכיאולוגיה, רחוב אופנהיימר 5, ת"ד 24, פארק המדע רחובות 76701

טלפון: 03-6423432; פקס: 077-9171990; tagliot@archeo-logic.com

www.tagliot.com



ARCHAEOLOGY 4 ALL ארכיאולוגיה לכל

תגליות עולמי – לגלות את העולם לעומקו

היום הרביעי - 20.6.14 יום ב- Portsmouth



יום זה יוקדש כולו לביקור ב- Portsmouth, שבחופה הדרומי של אנגליה. כאן, החל בימי הביניים וגם היום נמצא הבסיס הראשי של חיל הים המלכותי (Royal Navy). בשנים האחרונות חלק ניכר מהבסיס הימי נפתח לקהל הרחב והוכשר לשמש כמוזיאון פתוח (Historic Dockyard), שבו לצד כמה וכמה אניות מלחמה השמורות היטב נראה אולמות תצוגה מרתקים בהם מתוארים ההיבטים השונים בהיסטוריה של חיל הים המלכותי, החל במאה ה-XVI ועד מלחמת העולם השנייה.

נבקר תחילה במוזיאון של Mary Rose, אוניית הדגל של המלך הנרי השמיני (Henry VIII) (שלט: 1509-1547), אשר טבעה בכניסה לנמל Portsmouth בשנת 1545, נמשתה מהים בשנת 1982 ועוברת מאז תהליך ארוך ומורכב של שימור ושחזור. המטען שלה מוצג במוזיאון וכולל בין היתר תותחים, כלי העבודה וחפצי היום-יום של המלחים והחיילים, שהיו על סיפונה, עת טבעה.

בהמשך הסיור נראה את HMS Warrior. הייתה זו אוניית הקרב הראשונה שכל גופה נבנה ברזל. עם השקתה בשנת 1860 שונו כללי הלוחמה הימית באופן מהפכני. אוניות הקרב מסוגה של HMS Warrior, הן שהבטיחו לבריטניה שליטה מוחלטת ברחבי האוקיינוסים והימים למשך עשרות בשנים ואפשרו השליטה באימפריום רחב הידיים.

הביקור ב- HMS Victory, יהווה ודאי את שיאו של סיורנו ב- Portsmouth. מדובר באוניית הדגל של חיל הים הבריטי, עליה פיקד ובה מצא את מותו האדמירל ג'ורג' נלסון (Horatio Nelson, 1758-1805) בקרב טרפלגר (Trafalgar) בשנת 1805. מיותר להרבות במלים בכל הנוגע להשליכותו מרחיקות הלכת של קרב מכריע זה על גורלה של בריטניה במאבקה בנפוליון בונפרטה. השתמרותה המדהימה של HMS Victory לא יכולה שלא לעורר התפעלות.

אם יאפשר זאת הזמן נשוט במעבורת מ- Portsmouth ל- Gosport, הנמצאת בצד שני של מפרץ Portsmouth. כאן נמצא בסיס הצוללות הראשי של חיל הים המלכותי ובו מוזיאון מרתק (Royal Navy Submarine Museum). הביקור בצוללות ובמוזיאון מאפשר לעמוד על התפתחותו של כלי מלחמה ייחודי זה.

היום החמישי - 21.3.14 יום ב- Oxford

יום זה נבלה באוקספורד, המרוחקת מלונדון כ- 100 ק"מ. נסייר בעיר אוניברסיטאית שבשטחה יותר מ-40 קולג'ים (Colleges), אשר הוותיקים ביניהם הוקמו במאה ה"ג, אך יש בה גם כאלה שהוקמו בעשורים האחרונים. יהיה אשר יהיה הוותק של קולג' זה או אחר, כולם שומרים בקנאות ובגאווה על המסורות השונות, לעתים מוזרות ומשעשעות. לכל קולג', כידוע, דגל משלו וחברי הקולג' עונבים עניבה ייחודית. נסייר בכמה וכמה קולג'ים לפי בחירתנו (רובם, אך לא כולם, פתוחים לקהל הרחב) ונבקש לעמוד על ייחודה של אוניברסיטת אוקספורד, שמזה מאות בשנים הפכה לסמל למצוינות אקדמית הקובעת לא רק באנגליה אלא בעולם כולו את אמות המידה של חשיבה מדעית ויוצרת.

באוקספורד הקטנה, הטובלת בירק, נמצאים גם שני מוזיאונים נפלאים וייחודיים ואלה: Pitt Rivers Museum, שבו אוסף אתנוגרפי מרתק ו- Ashmolean Museum ובו אוסף ארכיאולוגי ואמנותי משובח. בהתאם ללוח הזמנים נשתדל לבקר ולו באחד משני מוזיאונים אלה.

בשעות אחה"צ ניסע לוודסטוק (Woodstock), המרוחקת 15 דקות נסיעה מאוקספורד. בסמוך לעיירה ציורית זו נמצאת טירת Blenheim, השייכת למשפחת ספנסר (Spencer). הטירה הבארוקית המרשימה הוקמה בשנת 1725, כשסביבה משתרע פארק רחב ידיים ובמרכזו אגם בו שוחים להם להנאתם ברבורים. הטירה והפארק מהווים אחת הדוגמאות המרשימות באירופה לתכנון כולל ועיצוב נוף. לבסוף, נזכיר, שבטירה זו נולד וינסטון צ'רצ'יל (1874-1965).

תגליות עולמי – מסעות לארצות הברית

מיסודה של עמותת מכון ישראלי לארכיאולוגיה, רחוב אופנהיימר 5, ת"ד 24, פארק המדע רחובות 76701

טלפון: 03-6423432; פקס: 077-9171990; tagliot@archeo-logic.com

www.tagliot.com



ARCHAEOLOGY 4 ALL ארכיאולוגיה לכל

תגליות עולמי – לגלות את העולם לעומקו

היום השישי - 22.3.14 יום ג- Chatham

היום נרחיק לעיירה בשם Chatham, הנמצאת ממזרח ללונדון, בסמוך לשפך התמזה, שם נבנתה בימי הנרי ה-8 מספנה (Royal Naval Dockyard) בה נבנו האוניות הראשונות של חיל הים המלכותי הבריטי. עם סגירתה של המספנה בשנת 1984 הוחלט לנצל את השתמרותם הטובה להפליא של חלק מאולמות הייצור, המבדוקים והמתקנים השונים, כדי להקים מוזיאון פתוח (Chatham Historic Dockyard), אשר המבקרים בו יוכלו לעמוד מקרוב על הדרך בה תוכננו, נבנו וצוידו אוניות המלחמה במרוצת כ-400 שנים. נדמה, כי לא קיים עוד מוזיאון מעין זה לא רק באנגליה אלא באירופה כולה. לעיני הקהל משוחזרים בבתי המלאכה השונים, באמצעי הדגמה רגילים וגם בטכניקות המחשה מודרניות, כיצד תוכנו, נבנו וצוידו החל במאה ה-XVI האוניות של חיל הים המלכותי. כמו כן, נוכל לראות במקום שלוש אוניות, ביניהן צוללת, אשר נבנו במספנה המקומית במאות ה-XIX וה-XX. מן הראוי להזכיר, שגם Victory, אונייתו של נלסון, בה ביקרנו ב-Portsmouth נבנתה כן ב-Chatham.

היום השביעי - 23.6.14 יום בלונדון



היום האחרון לסיוורנו יוקדש ללונדון עצמה, לתולדותיה של העיר. מוזיאון העיר לונדון (Museum of London) ממוקם במבנה מודרני הניצב בסמוך לשרידי חומות העיר הרומית, שאך מעט נותר ממנה. המוזיאון מצטיין בתצוגתו המרתקת, הערוכה בטעם רב ובאופן דידקטי ונהיר, הממחיש בצורה נפלאה את התפתחותה ותהפוכותיה של לונדון במרוצת 2000 שנותיה. יהיה בו בביקור זה משום סיכום לסיוורנו שהתמקד אמנם בהיבטים הימיים של ההיסטוריה הבריטית, אך ביקש גם להבליט את מרכזיותה ואת תרומתה הייחודית של לונדון בצמיחתה והתגבשותה של הגדולה באימפריות שידע העולם. בשעות הערב ניסע לשדה"ת ונחזור ארצה.

המחיר למטייל בחדר זוגי להרשמה עד ה-10.4.14: £1,455

המחיר למטייל בחדר זוגי לאחר ה-10.4.14: £1,555

תוספת ליחיד בחדר זוגי: £410

תוספת תשר לנותני שירותים בחו"ל למטייל: £25 (החיוב במעמד ההזמנה)

הערות:

- ✓ עקב ביקושים גבוהים לכרטיסי טיסה ללונדון במועד הסיוור, חברות התעופה מחייבות אותנו להתחייב על רכישת הכרטיס ואף לשלם מקדמה, עד ל-10.4.14. הרישום לטיול יתבצע על בסיס כול הקודם זוכה. לאחר ה-11.4.14 יתכן ולא יותרו מקומות על הטיסה. מניסיונו בסיוורים קודמים, אנו ממליצים להקדים ולהירשם לסיוור מאחר שההרשמה עשויה להיסגר עוד לפני ה-10.4.14.
- ✓ ניתן להזמין כרטיסים להצגה בתיאטרון הגלוב בתשלום נפרד בעת ביצוע ההרשמה ועל פי בחירת המטיילים.
- ✓ התנועה בתוך לונדון תהיה בתחבורה ציבורית ובעיקר באמצעות הרכבת התחתית. התנועה מחוץ לעיר באוטובוס תיירם הלינה תהיה במלון DoubleTree by Hilton Hotel-Ealing או דומה ברמת *4 במקום נגיש על בסיס לינה וארוחת בוקר. לאתר המלון לחץ כאן
- ✓ המחיר מותנה במינימום של 20 משתתפים
- ✓ כמקובל בטיולי תגליות עולמי, צוות הטיול יכלול מנהלן מתנדב אשר יאפשר לפרופ' סגל להתמסר להדרכה בלבד
- ✓ המחיר כולל כניסות לאתרים שפורטו בתכנית או לאתר חלופי במקרה שאתר מסוים לא יהיה פתוח לקהל
- ✓ המחיר כולל ערכות שמע אישיות לכול מטייל
- ✓ ט.ל.ח.

להרשמה ולפרטים נוספים הנכם מוזמנים לפנות למשרד תגליות בטלפון 03-6423432

או בדוא"ל tagliot@tagliot.com

תגליות עולמי – מסעות לארצות הברית

מיסודה של עמותת מכון ישראלי לארכיאולוגיה, רחוב אופנהיימר 5, ת"ד 24, פארק המדע רחובות 76701

טלפון: 03-6423432; פקס: 077-9171990; tagliot@archeo-logic.com

www.tagliot.com