

## ההחלטה הטובה ביותר הייתה ירח דבש בפיליפינים, השנייה הייתה לעשות את זה דרך 'פיליפינו טוריסמו'.

אומרים שתמונה שווה אלף מילים והאמת שהתמונות במקרה הזה מדברות בעד עצמן יפה מאוד, אבל אני בכל זאת אומר מילה או שתיים..

תמיד ידעתי שכשאזכה לחגוג ירח דבש, זה יהיה בפיליפינים. שמעתי מזוג חברים על המקום והבנתי שזה בדיוק מה שאני רוצה: שילוב של אקסטרים עם טרקים וקינוח בחופים קסומים, בתוליים ולא מתוירים.

הבעיה הייתה לשכנע את בעלי היקר שיחיה שזה לא הולך להיות טיול התכלכות אחרי צבא, אלא טיול טרקים מפנק. אז לאחר מאמצים רבים ומסע שכנועים ארוך הצלחתי לשכנע אותו. הגענו לפיליפינים.

בעלי ואני שועלי טרקים וניסיון במזרח. סירבתי לתכנן את המסלול שלנו דרך סוכנות. זה היה נראה לי מאומץ מידי, מתויר מידי. זה עלה לנו ביוקר:

החוויה הראשונית הייתה איומה. טיסה ארוכה מאוד מתאילנד, מונית יקרה באופן מופרך ושינה בלילה בגסטהאוס במנילה שעד היום אנחנו מכנים בסלנג הזוגי שלנו 'היצ'קוק' - עד כדי כך הוא היה גרוע.

חשבנו לחזור בחזרה לתאילנד ממנה הגענו. מתוירת אמנם אבל לפחות ידענו מה אנחנו מקבלים. אבל שנייה לפני זה סיכמנו לתת סיכוי אחרון לפיליפינים: החלטנו לקפוץ למשרדים של 'טוריסמו פיליפינו' שממוקמים במנילה (קראתי עליהם באתר 'המטייל' לפני הטיסה). אם לא נמצא שם מה שאנחנו מחפשים - ממשיכים משם ישר לשדה התעופה ומשם לצפון תאילנד.

שם פגשנו את יפתח ואת הבנות שלו, מה שנתן את הפתיחה לירח הדבש שלנו והיה נקודת מפנה מטורפת בעלילה. במשך מספר שעות יפתח בנה לנו ירח דבש חלום. בדיוק כמו שרצינו, וזה לא היה פשוט: רצינו טרקים אבל רצינו גם לישון במלון מפנק או לפחות נעים בסוף כל יום, רצינו לראות הרבה אבל גם לא לרוץ ולמצות כל מקום שאליו הגענו. ולבסוף הייתה לי פנטזיה לסיים את השבוע האחרון בפיליפינים במלון מפנק בבורקאי עם ג'קוזי בחדר. לרשותנו עמדו קצת יותר משבועיים ותקציב לא גדול במיוחד.

לסיום אני יכולה לומר שכל מה שביקשנו התמלא (כולל הג'קוזי). יפתח ארגן עבורנו טרקים פרטיים עם מדריכים פרטיים, מלונות, טיסות, מוניות, תחבורה, ג'יפים ובעצם כל פינה שהיה צריך לסגור - מאותו משרד במנילה בפגישה שלו איתנו. לאורך השבועיים וחצי של הטיול הוא גם היה זמין כמעט בכל שעה ונתן מענה לכל הבלת"מים שצצו (בכל זאת, מדינת עולם שלישית).

תמיד הקפדתי להימנע מסוכניות טיולים ישראליות במזרח ומסוכניות בכלל, מתוך חשש שירמו אותי ושיפגעו לי באותנטיות של הטיול. הבחירה בפיליפינו טוריסמו' השאירה אצלנו טעם ורושם אחרים לגמרי: קיבלנו עבור אותו סכום של כסף תמורה טובה ומפנקת יותר וחסכנו המון המון זמן שאחרת היה נשרף על טיסות שחלפו או מציאת מלון או מונית בשעה 12:00 בלילה כשמגיעים לאי אחרי טיסה או נסיעה ארוכה.

ממליצים בחום ענק וחיבוק גדול

שוב פעם ועוד מיליון פעם

דודו והילה.

(המסלול שלנו: הטרק לפינטובו הר הגעש, הטרק לטרסות האורז המטריפות ב-בנאווי (חובה), אל נידו עיירת הדייגים + סיור A ולבסוף שבוע מנוחה ופינוקים בבורקאי)