

ממנה והלאה...?
מי יודע?
אולי ?

זרע של אפון - מירי צללזון

סיפור ראשון בו יסופר –
איך הגיע אל הגן זרע של
אפון קטן :

כך או אחרת – הזרע טיל,
וקצת התגלגל, וקצת היטלטל...
-לא כל –כך רחוק מכאן !

מה קרה לו ?
- שם דבר !
הוא נפל כאן
ונישאר,
עד שאמא אדמה –
בחשאי כיסתה אותו
בשמיכה חומה חמה...
אז סוף , סוף הזרע נח,
ונרדם , עיף כל-כך...
חם וטוב היה לו פנימה,
כמו תינוק,
בבטן אמא.

-מי יודע , מי יודע :
מה יקרה לו שם , בפנים
בעמקי האדמה?
זאת תוכלו כולכם לשמוע
בסיפור הבא !



פעם, פעם (די מזמן!),
בא פתאום לגור אצלנו,
זרע של אפון קטן.



איך זה קרה ? ומאין הוא בא ?
את זאת אף אחד באמת לא
ידע...!

אולי הוא רכב על גב נמלה,
לכאן או לשם ?



אולי הוא נפל,
או שחה באגם ?

אולי ?

אולי זה היה בבוקר אפור –
כשבאה ציפור,
ו...פלופ ! היא חטפה לה אותו
במקור ..?

... ואולי כשרצתה מן הזרע
לטעום-
אז לפתע- פתאום – הוא עף
ונפל לה,

סיפור שני בו יסופר על
הזרע הקטון שאהב מאד
לישון:

מי דופק לי על הגב ?
מי מפריע לי לישון ? "
מפהק ומתמתח
זרע של אפון קטון.

זרע של אפון קטון, כל הקיץ הוא
ישן
בפינה בקצה הגן. ●

- "זו אני ! טיפה של מים !
באתי הנה משמים,
כי הגיע היורה...!
בוא תראה!"
זרע של אפון קטון!
אל תהיה כל כך עצלן...!
קום וצמח, כי בא הזמן!"

- "לא לא לא ... מוקדם מדי
!"
זרע של אפון ענה
"באמת, זה לא כדאי !
חם לי פה וטוב לי פה בעמקי
האדמה...!"

מי יודא , מי יודע :
זרע של אפון קטון – עד מתי
הוא עוד ישן...?
-זאת תוכלו כולכם לשמוע
בסיפור הבא !



- "מי רוקד לי על הגב?
מי מפריע לי לישון?"
מפהק ומתמתח
זרע של אפון
קטון.

- " זה אני !" עונה הרוח,
"באתי הנה להודיע – שהנה
הסתו הגיע...!
זרע של אפון ענה,
"באמת, זה לא כדאי !
חם לי פה ,
וטוב לי פה,
בעמקי האדמה...!"
עוד שבוע , עוד שבועיים,
והנה טיפה של מים טיפטפה מן
השמים:
" טיף-טיפ- טף ! טיף-טיפ- טף
!"

סיפור שלישי , בו יסופר איר
הזרע התעורר, והשמין מהר
מהר :

בא החורף ,
ובנתיים –
לא טיפה אחת או שתיים,
אלא גשם גשם מים שיטפון מן
השמים !

חיש יורדות טיפות המים מטה
– מטה,
פנימה –פנימה,



אל הזרע
שישן לו-
כמו
תינוק
בבטן אמא.

דיגי – דיגי... דיג דיג דיג...
הטיפות מדגדגו, ובקול גדול
קוראות:

"זרע של אפון קטן ! אל תהיה
כל כך עצלן...!
קום וצמח, כי בא הזמן ...!

- "אח...!" הזרע נאנח,
"נו , אם כך , אז ...בוקר
טוב!
כמה שהכל רטוב...

תנו לשתות ! כי לי נדמה,
שאני ...
כל כך
צמא...!"

"איזה יופי !.. טיף-טיפ-
טופי...!"
טפטפו טיפות המים,
- " שתה לחיים...! שתה
לחייל...!"

זרע של האפון שתה עוד טיפה
וטיפותיים,
והמון טיפות של מים...

עד שכל גופו הקט
התמלא והתמתח,
והשמין והתנפח...



עד שלא יכול
לזוז ...!

"- אוי לי , אוי אני שבע!
עוד מעט ואתפקע...!!!"

ו..הביטו ! הקליפה-
כבר צרה , והיא לוחצת...
או-טו-טו ... היא מתפוצצת...!

מי יודע מי יודע : מה יצא מן
הקליפה?
זאת תוכלו כולכם לשמוע
בספור הבא !

סיפור רביעי , בו יסופר- על
שורשון כזה פצפון , שאכל
בתיאבון :

זרע האפון שתה,
ותפח...והתנפח...
ובתוך תוכו הרגיש:
שמשהו בפנים צומח...!

"איזה יופי ...! טיף טיף טופי...!
טפטפו טיפות המים,
"נו מהר! אחת ושתיים!
פתח
וצא
מן הקליפה...!"

עוד מעט ...חזר חזק...!
ולפתע : פק-פק –פק...!!
נפתחה לה הקליפה ...!
התבקעה לה כך פתאום...
ויצא מתוך הסדק
ראש קטן (ששמו : נצרון) ,
ו... שורשון !



זרע של האפון נבהל,
ושאל בתימהון :
" מה זה...
הדבר... הזה..?"

"אוי טפשוני!" ענתה בנחת
התולעת הקרחת, שחפרה
בתוך החול,
"זה שורשון ! והוא יכול –
עוד לשתות...!"

עוד לשתות???"
-נו... למ לא ?

יש בתוך האדמה שפע מים
ומלחים...
קח תטעם.. זה לא טעים ?
ואולי דרוש עוד מלח?
אם תשתה – ודאי תגדל !
ותהיה
אפילו...
צמח!"

זרע האפון חשב,
שאולי... זה די נכון,
ולכן , לאט לאט, הוא דחף את
השורשון
פנימה , אל האדמה...

הוא ינק –שתה עוד מים
ובינתיים – הוא צמח...
ככה כך.

מי יונדע מי יודע : מה יצמח
מתוך הזרע?
- זאת תוכלו כולכם לשמוע
בסיפור
הבא !



סיפור חמישי, בו יסופר – איך
גדל בתוך הגן, נבט של אפון
קטן:

כך קרה שיום אחד, בפינה
בקצה הגן,
מן האדמה הציץ- נבט של אפון
קטן.

הוא בקע מתוך הזרע,
מבוהל
וקצת נפחד,
כמו תינוק שרק נולד!

ולאט,

לאט לאט...

הוא פקח את העיניים אל
השמש בשמים,
ונשם עמוק עמוק :

"איזה יופי של עולם! בחיי הכל
יקור!

ולמעלה – כמה תכלת...! מה
יפה כל כך הכול...!
אז ... אולי... אני חושב...
שכדאי לי ... כבר ...
לגדול...!

למשל ... אם אנסה...
ל..הצמיח עוד עלה..?
נורא
קשה?"

נבט של אפון קטן!
הוא משך והתאמץ ... שוב
ושוב... בכל הכוח!
(כי לא קל כל כך לצמוח...!)
לבסוף לחש: " הביטו..."

יש לי ...כבר...

עלה...

חדש.

הוא אולי,

עוד קצת ...חלש,

אך כולו – עלה שלי...

רק שלי!"

עוד יומים, והנה –

לאפון יש עוד עלה...

והשמש כבר צובעת את פניו –

ירוק כהה!

הוא מרים ראשו למעלה,

וזוקף את הגבעול: " היי תראו!

אני גדול!!!"

והכל אני יכול...!

השורשון שלי כבר שורש-

כמו אצל צמחים גדולים!

ו... הביטו! תספרו:

יש לי כבר המון עלים...!"

מי יודע מי יודע: מה יקרה לו

מעתה?

זאת כולכם תוכלו לשמוע

בסיפור

הבא!



סיפור שישי בו יסופר
איך היתה החתונה של
אפון עם אפונה:

האפון ממש הסמיק,
מראשו עד שורשיו,
כי מעבר לגינה
אפונה יפיפיה
חכה
ישר
אליו.

בא אביב, ומסביב- סביונים
פורחים בגן,
גם לצמח האפון, סוף כל
סוף כבר יש ניצן ...
איזה צבע? .. – לא ברור,
כי בנתיים הניצן-
עוד קטן
ועוד
סגור!

בו ברגע
מלבו – פרח אהבה פרח...!



הניצן כולו
נפתח...
רך,
ענוג, יפה
כל כך!

ולפתע – זז. זז... זמזום 1
גברת דבורה הדבורה, זה
עתה לגן הגיעה,
זמזמה, וכך אמרה:



האפון שמח נורא.
"גברת דבורה!" הוא קרא,
"עופי נא לאפונה...
חש מהר! קפצי אליה, ואמרי
לה-
שאני משתגע אחריה...!
.. אולי היא מסכימה
שהיום בשעות ערביים
תהיה ...
ה..חתונה.?"

זז..זז..זז... אפון נחמד!
בשעה טובה, מוצלחת!
פה מעבר לגדר-
אפונה קטנה פורחת...
זז..זז..זז. היא מתוקה...
רק לך היא
מחכה..."

ואומנם,
זה כך היה!
בו ביום בשעות ערביים
התחתנו להם השניים-
האפון עם אפונה!

- לי ????"

ודאי! זז. זהה הזז..זמן!
אל תהיה כזז..זזה בישן!
אפונה כזאת יפה-
לא ראיתי כבר
מזז..זז..זמן...!"



הצרצר ניגן ושר,
הפרחים הגישו צוף



וזמרת חיפושית,
(חמודנת וכושית),
במחול יצאה לרקוד
עם פרפר
לבן-ורוד.
בקיצור היה שמח
חתונה יפה מאד!
אבל מה? ... יש בעיה:
מר אפון ואפונה רחוקים
נורא נורא...
ביניהם גדר עומדת!
אז מאין הם יצמיחו – אפונים
– זרעים קטנים?

מי יודע מי יודע: איך לפתור
את החידה?
זאת כולכם תוכלו לשמוע
בסיפור
הבא!



סיפור שביעי, בון יסופר – על
מתנות בשפע רב ועל גרגר
אבקת זהב :

"בודאי...
בבקשה!"

גברת דבורה התיישבה
לפטפוט קצר , חטוף,
שתתה את כל הצוף,
ובינתיים היא פיזרה על פרחי
האפונה-
גרגרי אבקת זהב...

אחרי החתונה – החתן והכלה-
זה לזו צריכים לשלוח
מתנות של אהבה...
איזו מתנה שולחים ?
גרגרי אבקת זהב
מן האבקנים !

הכלה האפונה, התרגשה נורא
נורא...

למה ? למה? ... מה קרה ?

כי גרגר זהב אחד
החליק לתוך תוכה...
אל השחלה
שלה !



מיהרה הגברת דבורה,
ואספה אבקת זהב
מעשרת אבקניו של הפרח –
האפון,
ואחר כך עפה לה,
עפה עפה לבקר-
את כלת האפונה
שמעבר
לגדר.

נו אז מה ?
אז אם גרגר של פרח האפון
ייכנס לשחלה של הפרח
אפונה-
היא תצמיח מפנים
פרי ירוק
שבו –זרעים :
אפונים קטנים,
קטנים...

מזמזמת היא : "מזל טוב!
זז..זז..זז...
זז..זז..זז... מה שלומך כלה
קטנה ?
האפון שלח אותי
להביא לך ...
מתנה !

עפה עפה הדבורה...
מי יודע : מה הביאה
לאפון במתנה?

וממנו- עד אליך,
עפתי עפתי... התעייפתי!
אוף...! קשה לי כבר לעוף.
אז... אולי אפשר לנוח,
ולשתות אצלך קצת צוף?"

- גרגרי אבקת זהב

לכאן או לשם?
אולי הם ירצו קצת
לשחות באגם?
אולי...?

אולי גם ציפור,
בבוקר אפור,
תחטוף איזה זרע אצלה
במקור?

ואולי איזה זרע עגול וקטן
יגיע לכאן,
ושוב הוא יצמח פה,
אצלנו בגן?
אולי?



- מן הפרח אפונה !

מעכשיו הפלא ופלא-
מה יצמח אצלו בפנים ?
זאת תוכלו כולכם לשמוע
בסיפור
הבא !

סיפור שמיני בו יסופר- על
תרמיל ו... איך חזרנו
לזרעים :

יום אחד ...ראו הביטו : מה
קרה פה בגינה?
מר אפון ואפונה-
כל אחד מהם הצמיח
פרי ירוק... ולא רגיל !

איך קוראים לו ? ... פרי תרמיל.
פרי – תרמיל?? ומה בפנים?
שש... בשקט....! לא לצעוק!

בתרמיל בפנים – בפנים
ישנים להם זרעים
עגולים וירוקים,
וכאלה מתוקים...!

עוד מעט יבוא הקיץ,
התרמיל ייפול לארץ,
יתיבש וייפתח-
מה יקרה אז לזרעים , הקטנים
הירוקים ?

אולי ירכבו על גבי נמלה,