



המרכז הישראלי לנפגעי כתות

רח' אלימלך 3, רמת גן 52415
טל: 03-6708811
פקס: 03/6708822

יום שלישי, 24/06/14

לכבוד
בית צ'רנר
מרכז קהילתי

שלום וברכה,

הנדון: שיעורים של כת ה'סידהא יוגה'

לאחרונה הגיע לידיעתנו כי הארגון "סידהא יוגה" מתעתד להעביר בבית צ'רנר קורסי יוגה לקהל הרחב.

כגוף שטובת הציבור עומדת לנגד עיניו, אנו מרגישים מחויבות לספק לכם מידע אודות קבוצת ה"סידהא יוגה". לאור מידע זה תוכלו לשקול האם הנכם מעוניינים לספק אכסניה לקבוצה מסוג זה.

בעבר התפרסם בעיתון "הארץ" תחקיר מקיף מאת אסתי אהרונוביץ אודות קבוצת ה"סידהא יוגה":

http://www.infokatot.com/image/users/39450/ftp/my_files/sidha%20yoga%20itamar%20oren%20haaretz%20250211.pdf?id=10162444

תחקיר זה מצטרף לעדויות אחרות שהצטברו בנושא, ויחד הם מאירים את האופי הכתתי של הקבוצה. בדומה לקבוצות כיתתיות אחרות, "סידהא יוגה" מציעה לחבריה פעילות רוחנית, אך בד בבד מביאה את מאמיניה לחיים של תלות ושיעבוד.

הקבוצה התגבשה סביב הגורו סייג' נאראדה, שמו ההינדי של איתמר אורן, לשעבר יחיאל בדיחי. חברי הקבוצה מאמינים שאיתמר אורן זכה באנרגיה רוחנית ייחודית, ובידיו הכוח להעניק למאמיניו "אנרגיה אלוהית". לשם קבלת האנרגיה ה"רוחנית-אלוהית" על המאמינים לחיות על-פי אורח חיים קפדני שהוכתב על-ידו, שכולל דיאטות חריפות וטיפול חוקן אינטנסיביים. עליהם להתייעץ עם הגורו בכל היבט בחייהם, ממצאית חנייה ועד לבחירת בן זוג או לפרידה ממנו. הם שרים שירי הלל לגורו, מאזינים לדרשותיו, מנקים ומבשלים בעבורו, ומפרישים עשירית ממשכורתם מדי חודש לקבוצה.

כמו בקבוצות כתתיות אחרות, גם ה"סידהא יוגה" מייצרת אורח מחשבה של "אנחנו" ו"הם". אנחנו – החברים בכת, בעלי הידע, אנשי ה"טוב"; והם – העולם הכללי, שחי בחוסר ידיעה, בשליטת היצר הרע. החיץ "בינינו" לבין ה"הם" שאינם ב"אור", מביא לניתוק של החברים בכת מבני משפחותיהם. ידוע כי ניתוק כזה הוא הכרחי למנהיגי כתות, כדי ליצור זהות חדשה אצל ההולכים בדרכם; זהות שניתן לשלוט בה.

דרך נוספת לערעור הזהות הישנה ולבניית זהות חדשה – זהות הכת – היא החלפת השמות. בידיו עדויות על כך שחלק מאנשי ה"סידהא יוגה" נדרשו להחליף את שמם לשם שניתן להם על-ידי המנהיג.

לפני כשנה נפטר איתמר אורן, והכת ממשיכה לפעול בהנהגתה של אחת מתלמידותיו הוותיקות. חברי הקבוצה ממשיכים לצפות בדרשות מוקלטות של הגורו, בהן הוא פוסל כל אורח חיים אחר מלבד אורח החיים אליו הוא מטיף.



הסכנה הגדולה בכתות היא הדחף המיסיונרי שמניע אותן. מנהיגי קבוצות כאלו והחברים בהן מנצלים כל אינטראקציה חברתית על מנת להפיץ את אמונתם ולקשור אליה חברים נוספים. פעילויות יום-יומיות (כמו טיפול בילדים, שיעורים בנושאים שונים, מתן שירותים שונים) מנוצלות על-ידי כתות להרחבת מעגל החברים בכת.

על כן, שיעורי יוגה רגילים יכולים להפוך לכלי להפצת ההשפעה של ההנהגה והקבוצה.

לאחר שהצגנו בפניכם את קצה הקרחון של הנושא, תוכלו לשקול ביתר רגישות את קורסי היוגה שעתידים להיערך אצלכם.

המרכז הישראלי לנפגעי כתות" – הינו הארגון היחיד מסוגו בארץ, שעיקר פעולתו מוקדש להעלאת המודעות לנושא הכתות בישראל, ולתמיכה בנפגעים. בארץ פועלות למעלה מ-80 כתות שונות ובהן עשרות אלפי אנשים. המרכז מסייע מדי שנה למאות משפחות, מבוגרים וילדים שנפלו קורבן לאחת מעשרות הכתות הללו. המרכז אינו מתנגד לדת או לכל פעילות מיסטית לכשעצמה ואינו מעדיף דת זו או אחרת, אלא שם דגש על כך שהדרך למימוש הפוטנציאל הרוחני צריכה להיות חפה מניצול של ההולכים בדרכיה בתמימות ולפיכך נאבק בתופעות הניצול והכפייה הפוגעניות של הכתות. המרכז פועל בשיתוף פעולה עם הרשויות ועם משרד הרווחה.

נשמח לעזור ולספק מידע ככל שיידרש.

בברכה,
רחל ליכטנשטיין
מנהלת

