

תקשורים מהמל"ג – המכלול של המלאך גבריאל

מתקשרת: אילת פורת

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)



22.5.20

שאלה למל"ג:

מדוע קיימת התפיסה של גן עדן וגיהנום? האם אלה מקומות ממשיים ואם לא אז מה זה (אם בכלל)? איך להתייחס לכך במסע הרוחני שלנו?

תשובת המל"ג – המכלול של המלאך גבריאל:

ובכן יקרים, אנו מברכים אתכם על השאלות הללו. אתם כנראה חשים כי הסיפור כפי שהוא מסופר עד כה איננו יכול להיות נכון, ויחד עם זאת – קשה להתעלם לגמרי משני המושגים – גן-עדן וגיהנום.

ישנם שני המקומות הללו כפי שהם אמורים להיות בעולם שלאחר המוות, ומבטאים את הרעיון כי המעשים של אדם במהלך חייו נזקפים לטובה או לרעה ומשפיעים על הווייתו לאחר שהוא עובר מן העולם.

וישנו סיפור הגירוש מגן העדן, המבטא את הרעיון שאלוהים בוחן את האדם, מציב בפניו פיתוי, ואז מעניש אותו על כי לא עמד בפיתוי.

ההתייחסויות הללו נובעות מתפיסת האלוהים כערכאה שופטת, כאל נוקם ונוטר ומעניש. אנו מופתעים בכל פעם מחדש לגלות כי עוד לא מחקתם את כל סיפורי גן-העדן והגיהנום הללו ממצגת הפולקלור האנושי.

אמרו נא יקרים, מי אשר קורא תקשור זה, האם אתם מסוגלים להזדהות עם אל שכזה? האם אתם יכולים לקבל את הסיפורים הללו כאפשריים?

ובכן, אנו מציעים לכם להשתחרר מן התפיסה המשייכת לאלוהים תכונות אנושיות כל כך. אלוהים איננו עוסק בשפיטת בני-אנוש והענשתם. הוא אוהב אתכם אהבה נקייה ונינוחה, וכל מעשיכם מקובלים עליו. גם מעשים שאינם חביבים עליו, מעשים של פגיעה וחוסר-יושר. אלוהים משרה אהבה על הכול ומצפה שהכול אכן יהיה אהבה. כאשר בני-אדם בוחרים לסטות מדרך הישר, כפי שנהוג לומר, כלומר: בוחרים להתנסות באלימות, מלחמות, רמייה וכן הלאה – אלוהים יכול להביט כמורה המביט בתלמידיו ואיננו עוצר אותם מלטעות או מלהיפגע. אלוהים הוא מורה מאד ליבראלי, אפשר לומר. הוא אוהב אתכם ומכבד אתכם, ולעולם לא ישלול מכם את החופש להתנסות ולבחור. אלוהים איננו מתערב בתכניות החיים של הנשמה.

לאחר מות הגוף הפיסי בגלגול חיים על פני ארץ, משתחרר חלק הנשמה המחובר אליו, ומתאחד עם חלק הנשמה הנמצא בממדים הגבוהים, האלוהיים. הנשמה חוזרת הביתה לנוח בין הגלגולים, ואיננה עומדת למשפט. את ההתבוננות על החיים שהסתיימו היא מבצעת בעצמה, ומסיקה מסקנות להמשך.

בעולמות של מעלה אין, אם כן, גן עדן וגיהנום.

ואולם – על פני כדור הארץ שלכם אתם בהחלט יכולים לחוות גן עדן, גירוש ממנו, וגיהנום. אך לא היינו אומרים שיש לכך קשר לסיפור גן העדן המקראי. אנו איננו מעודדים אתכם להמשיך

ולדבוק בסיפור המוזר הזה. תחת זאת הביטו על העולם שנברא עבורכם, וראו עד כמה מושלם ומרהיב הינו. הטבע על פני כדור הארץ הינו מלאכת מחשבת כה מדהימה: כל גרגיר חול, כל פרח, כל ציפור. האם יעלה על דעתכם כי אלוהים יברא כל זאת ואז יאסור על האדם ליהנות מכך? שאלוהים ידרוש מבני האדם להימנע מפרי הדעת אשר נמצא בהישג ידם?

הנה כי כן, גן-עדן וגיהנום הינם מצבי תודעה של בני האדם. הם מבטאים את מידת ההנאה והסבל שהם מתנסים בהם. והמעבר מן האחד לשני יכול להיתפס כגירוש מגן העדן. כעונש. אבל זה בהחלט איננו כך. בוודאי לא עונש מאלוהים.

אנשים יקרים. אתם יכולים ומוזמנים ליצור לעצמכם גן עדן על פני כדור הארץ, ליצור לעצמכם את גן העדן הפרטי שלכם בחלקת האלוהים הקטנה שלכם. ואין זה משנה עד כמה קטנה היא. ככל שתשכילו לחיות באהבה, להיות אהבה – כך תהיה מציאות חייכם מציאות גן-עדן. ואם תעדיפו לארח בתוכם רגשות ותכונות מסוג שנאה, קינאה, קורבנות, שיפוטיות, נקמנות – כך תידמה מציאות חייכם פחות לגן-עדן, ויותר לגיהנום.

נסכם ונאמר כי אתם יכולים לחוות גן עדן או גיהנום עלי אדמות. אתם בוחרים מה לחוות, מתוך איזה מצע-רגשי אתם רוצים לחיות. חייכו, אהבו, היו בתודה ובהערכה לכול הקיים – והמציאות שלכם תשקף לכם כל זאת בצורת גן-עדן. אם, תחת זאת, תבחרו להיות ממורמרים, חוזי שחורות, ביקורתיים וארסיים – תהיה מציאות חייכם כמו גיהנום.

מלאו לבכם באהבה ובתודה, יקרים. זה מאד משתלם.

היו ברוכים.

<http://www.ayeletporat.co.il> אילת פורת