

תקשורים מהמל"ג – המכלול של המלאך גבריאל

מתקשרת: אילת פורת

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)



7.2.2020

ירוס הקורונה: מה יצר אותו? מדוע כל זה קורה ומה אנו אמורים ללמוד מזה?

תשובת המל"ג:

ירוסים נוצרים מסיבות שונות ומגוונות. לעיתים בצירוף מקרים שהוא אכן מיקרי, ולעיתים הינו מכוון ויש לו מטרה. במקרה דנן, מדובר בוירוס שבא במתכוון, על מנת ללמדכם שיעור בענווה. אינכם יכולים לשלוט בטבע כפי שאתם חושבים שאתם יכולים. כאשר בני האדם מתערבים באופן כה גס ואגרסיבי בתהליכי הטבע – יש לכך השלכות הרות גורל והרות אסון. לא ניתן לשבש את מהלכו הטבעי של העולם מבלי לצפות לתוצאות שליליות. שינויים ושיבושים קלים לא יישאו תוצאות חזקות, אולם שיבושים רבים ולאורך זמן – יכולים להחריב את האנושות ואף את כדור הארץ הזה. כיצד אינכם מבינים זאת?

הטבע הינו מרקם מאוזן ואף עדין של אינספור מרכיבים. קשה להבין כיצד בני האדם אינם רואים זאת ואינם תופסים עד כמה הם מפרים שוב ושוב איזון זה.

אני: מדוע דווקא סין?

המל"ג: משום העובדה כי יש בסין אוכלוסייה כה גדולה, סך השיבושים הינו גדול במיוחד. כל אדם משבש קצת, אבל ביחד הם יוצרים בעיה אמיתית ומסוכנת לעולם הזה.

אני: ובכן, מה עלינו לעשות? כיצד אמורה המגפה לגרום לאדם להבין מה עליו לשנות?

המל"ג:

ירוס הקורונה יתגלה כוירוס שכבר הכרתם, וחל בו שינוי מזערי אשר הפך אותו למסוכן כל כך. כלומר, שבוש קטן – תוצאה הרת אסון. והשיעור ללמוד מכך: בני האדם עברו סף מסוים אל תחום הסכנה הגדולה. אם תמשיכו לצבור שיבושים תחצו את קו האל-חזור. עליכם להתחיל לבחון היטב את מעשיכם ברמת כל אדם וברמת כל עיר ומדינה. באילו חומרים מסוכנים אתם משתמשים ללא הצדקה או הכרח? היכן אתם מזניחים תחומי ניקיון והיגיינה בתחומי הבריאות והתעשייה שלכם? מה יש לצמצם בצריכה הביתית היום-יומית אשר יחסך בפסולת ויצמצם זיהום סביבתי?

כי עליכם להבין, גם שינויים קטנים מצטברים. הן לכיוון השלילי – והן לכיוון החיובי. שימוש חוזר בכלי אחסון לעומת מכלים חד פעמיים; הקפדה על חומרים שאינם מסוכנים לאדם ולסביבה בתהליכי ייצור של מזון ומוצרי צריכה; הקטנה משמעותית של קנייה והחזקת חפצים הממלאים וסותמים את בתיכם ללא צורך אמיתי; צניעות וענווה אל מול ממלכת החיות והצמחים – בני האדם מתנהלים כאדוני כל החי. הם מנצלים את בעלי החיים בדרכים אכזריות ולא מוסריות. מדוע? הם גם כורתים עצים ללא התחשבות באיזון האקולוגי ובזכותם של העצים להיות.

ירוס הקורונה בא ללמדכם ענווה. התנהלותכם הקלוקלת מביאה עליכם כליה ואתם שאננים למרות שאתם יודעים זאת. עדיין לא מאוחר מדי ליצור שלום ואחווה, הן בין בני האדם לבין עצמם, והן בין בני-אדם לבין שאר היצורים על פני כדור הארץ, ואף בינם לבין כדור הארץ עצמו.

אהבו זה את זה, אהבו את כל היצורים החיים – כולל חיות וצמחים – ואהבו את אמא אדמה. אתם מכנים אותה כך, ואם אתם מתייחסים לאימהות שלכם בזלזול ובניצול כפי שאתם מתייחסים לגאיה – הרי שזה מעציב ביותר.

אני: וירוס הקורונה הינו שיעור מפחיד ומטלטל. כל אחד מאתנו צריך לקחת אחריות ולהסכים לוותר על הנוחות ולעבור להתנהלות אחרת. למשל – חומרי ניקוי טבעיים אשר נמכרים במרכולים, ויתכן שאפילו הם מיותרים. עלינו להיות ערים, לשאול את עצמנו על כל פעולה – האם היא ידידותית לסביבה, האם היא בריאה לנו... לעבור לצורת חיים חסכונית יותר, מינימליסטית. זאת הרגשתי העמוקה מזה זמן, ואני מודה שאני פועלת על פיה רק באופן חלקי. אפשר עוד. וגם צריך, על אף שזה פחות נוח.

המל"ג: אכן כך. וירוס הקורונה ייחסם במהרה, כי כפי שאמרנו הוא למעשה וירוס מוכר שעבר מוטציה קלה. התרופה תתגלה במהרה, אבל אנו מקווים שהשיעור יילמד. בשאננות הקיימת יש צורך בטלטלה גדולה ולכן העולם יראה עוד תוצאות שליליות של הווירוס לפני שהוא ייבלם.

אני: תודה על ההסבר. ההבנה שזה בידיים שלנו ממלאת אותי תחושת אחריות. אני אתבונן עוד על מעשיי, על אורח החיים שלי. תודה.

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il) **אילת פורת**