

תקשורים מהמל"ג – המכלול של המלאך גבריאל

מתקשרת: אילת פורת

<http://www.ayeletporat.co.il>



2.4.20

וירוס הקורונה 4: בוקר טוב יקרים. מה תוכלו לחדש לנו על המצב?

תשובת המל"ג:

ובכן יקרה, שלום וברכות. אנו מעוניינים למסור לכם מסר מרגיע כמו בכל ימי הקורונה הללו. אתם נמצאים כעת בתקופת מעבר. אפשר לומר שזהו זמן לעכל את כל אשר עבר ועובר עליכם בתקופה המיוחדת הזאת.

יקרים, אתם תכננתם כל זאת מזמן, לפני מספר גלגולי חיים. התכנית הקוסמית הגדולה הייתה מאז ומעולם להביא את פלנטת ארץ לתודעת על, תודעה פתוחה וערה לאמת. כמובן שלא יכולנו לדעת מתי בדיוק יתרחש כל שלב בתהליך, אולם כולנו – אנחנו וגם אתם – כולנו רצינו ללוות את כל השלבים, ובמיוחד את אלה אשר בהם תתבצע קפיצה קוונטית, קפיצה גדולה ומפתיעה.

יש להבין כי לא כל אוכלוסיית הכדור נמצאת באותו שלב ברגע עכשווי נתון. וזה בסדר, גם זה לפי התכנית. אנו רוצים לציין כי לא כל מי שחולה כעת במחלת הקורונה הינו ממדרגה התפתחותית נחותה. להפך – חלקם של החולים הינם מתנדבים ממדרגה נעלה שבאו לחיים האלה בכוונה לחלות, ובדרך זו לשרת את שאר התושבים של כדור הארץ.

כפי שציינו בפתיחה, זהו מסר שבא להרגיע. ולכן אנו אומרים לכם כי המצב הזה שבו אתם נדרשים להסתגר מאחורי דלתות מגן ומסכות יימשך עוד זמן מה, אך הוא צפוי להסתיים בקרוב. "קרוב" זהו אמנם מושג יחסי, ואנו ערים לכך כי תפיסת הזמן שלנו ושלכם איננה זהה. אך בכל זאת נבקש מכם לאמץ תחושת רוגע ואמונה, ומציעים שתפתחו אורך רוח. במרחק של כמה חודשים אתם תביטו אחורה ותראו שהיה זה סגר שנמשך תקופה לא ארוכה.

בכל אופן, חשוב לנו לעודד אתכם לשתף פעולה עם מה שקורה. אל תהיו כועסים, מפוחדים, קרבניים. שחררו רגשות שכאלה. אין הם מועילים. הם הגיוניים ואנושיים – ולכן תנו להם מקום. אולם נישמו לתוכם ותנו להם להתאדות ולהיעלם. תחתיים הכניסו ואמצו שמחה ואהבה.

הימים האלה מהווים, עם כל הקושי, זמן להכיר את עצמכם ברבדים חדשים שכמותם לא ידעתם בעבר. מעטים מכם היו בהסגר או מבודדים לתקופה ארוכה בעבר. תנאים שכאלה הינם כמו חממה לעצמכם, כמו "ריטריט" אינטימי, הזדמנות למפגש עם חלקים בתוכם המתגלים לכם רק עכשיו. ואין זה משנה אם אתם ממש לבד, או עם בני בית אחרים, או אפילו יוצאים למקומות העבודה. בכל מקרה הזמן הזה מפגיש אתכם עם רגשות ופנים שיכולתם להדחיק עד כה, יכולתם להתעלם מהם, לא היה כל צורך לחשוף אותם כמו שקורה כעת.

ואנו מפצירים בכם, אנשים יקרים: אל תברחו! אל תחפשו דרכי מילוט מפני הדברים החדשים שאתם נאלצים להכיר בתוכם. אתם נקראים היום, יותר מאשר אי פעם, להיות חברים של עצמכם. ויותר מאי פעם אתם נזקקים לקשר עם עצמכם על כל הרבדים שלכם – קשר טוב ומודע עם הגוף, עם הנפש ועם הנשמה! אל תיבהלו. להפך – היו בשמחה על המפגשים הללו. ומי מכם שחי בקרבה לעצמו או לעצמה כל הימים – זה נהדר, וגם לכם

ניתנת כעת האפשרות להעמיק עוד. לקלף שכבות חדשות של שינה והכחשה, של התעלמות ודחייה, של חוסר אמונה וחוסר אהבה וכן הלאה. יש עוד!

בזמנים מרגשים אלה אנחנו עוקבים אחריכם מקרוב, יותר מאשר בימים אחרים. ואנו עומדים לרשותכם ככל שתבקשו. זכרו לאהוב את עצמכם, להיות רכים וחיוביים, נרגעים אל תוך המציאות ומקבלים אותה, ואל תשכחו להושיט יד מלטפת או מילה טובה לזולתכם. החזיקו מעמד, היעזרו במשפחה ובחברים, פנו פנימה אל החלקים החזקים שלכם, ומעל הכול – דעו שהכול לטובה, הכול נכון, ויום אחד בקרוב – זה יסתיים. לאחר מכן תתחיל תקופה של עלייה מתמדת אל עבר חיים של אור, של תבונה, אהבה, שיתוף פעולה ועזרה הדדית. העולם ישתנה לטובה. הפגינו אמונה ואורך רוח, אנחנו מבטיחים לכם שאתם בכיוון הנכון.

נסיים באיחולי בריאות טובה ונפש קלה, אנו שולחים לכם אהבה ואנרגיה של ניקוי ופתיחה,

היו ברוכים.

אני: תודה על ההסבר. זמן להיות חברים של עצמנו, להתחבר לכל הרבדים ולצלול לעומק. תודה.

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il) **אילת פורת**