

## תקשורים מהמל"ג – המכלול של המלאך גבריאל

מתקשרת: אילת פורת

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)



18.4.20

### שאלה: מדוע התרחשה השואה? מה גרם לה ומה אנו אמורים ללמוד מזה כיום?

תשובת המל"ג – המכלול של המלאך גבריאל:

ובכן יקרים, השאלה הזאת חוזרת על עצמה במהלך כל השנים שעברו, וזאת מכיוון שאתם אינכם מסוגלים לתפוס ולהכיל את הרוע אשר רואים אתם מגולם באותה שואה. אין אתם מסוגלים להבין כיצד יכול היה מהלך כל כך נורא להתרחש. ואתם מתמלאים פחד ואימה נוכח המחשבה כי השואה הייתה מעשי ידי אדם, לא מהפכה מן הטבע, לא אסון בלתי נמנע. כיצד יכלו בני אדם לחולל מהלך כל כך מחריד, אתם שואלים. ואנו נבקש מכם לשים לרגע כל שיפוטיות בצד. גשו לשאלה מתוך סקרנות אמתית, ומהיבט גבוה של הנשמה. האם אתם מסוגלים לעשות זאת?

ובכן, יקרים. השואה התרחשה, כמו כל מהלך משמעותי שכזה, כדי לאפשר לכם להתנסות במה שיכול לקדם ולפתח אתכם. כל הנשמות אשר השתתפו באותה תקופה בחרו להשתתף בה. היו סמוכים ובטוחים בכך. הן הנפשות המתעללות והן אלה שהיו קורבנות, וגם הקורבנות אשר מצאו דרך למרוד או לשרוד – כולם, כולם, בחרו מראש להגיע לחיים על פני כדור הארץ בתקופת השואה.

אנו איננו שופטים, לפיכך, אף צד. ממבט-העל המתאפשר לנו, אנו יכולים בהחלט להתבונן על המהלך כולו בשלוות נפש מסוימת, ואנו מקווים שאינכם כועסים עלינו בשל כך. יקרים ואהובים, כל נשמה שירדה לגוף ולקחה חלק במאורעות שהתרחשו בתקופת השואה – עשתה זאת מבחירה חופשית. כל אחת וסיבותיה. אנו לא נפרט כאן את כל הסיבות, רק נציין שהבחירה להגיע הייתה תמיד בהלימה עם הקארמה של אותה נשמה. ניתן שתי דוגמאות: בצד הפוגע היו בני-אדם אשר התנסו בגיהנום צרוף בעת שמילאו פקודות שנגדו את הקוד הפנימי שלהם. נשמות אלה היות צריכות להחליט האם להיות נאמנות לעצמן חרף הסכנה שבדבר, או להיכנע פחד מפני השלטונות. הכניעה לפחד גבתה מהם מחיר כבד. הדוגמא השנייה שאנו מבקשים להניח לפניכם הינה של הכלואים במחנות ההשמדה. גם להם ניתנה הבחירה בין הצלת עצמם בכול מחיר לבין גילוי ודבקות בצו ליבם המבקש לעזור לזולת אפילו במחיר חייהם עצמם.

הבינו, יקרים. בני אדם עמדו בפני בחירות קשות, בפני מצבים בלתי אפשריים כמעט. ניתן לראות כי הנשמות הללו היו, לעיתים קרובות, נשמות ממעלה גבוהה, והן באו לצורך שיעור נעלה וקשה במיוחד. וחלקן, יקרים, באו בהתנדבות. גם כחלק מהכוחות המשחיתים והמענים. היו שם נשמות גבוהות שהתנדבו לתפקיד כדי לאפשר לאחרים להתנסות במצבים הללו.

אנחנו יכולים בהחלט, בהחלט, להבין את הזעזוע העמוק נוכח האירועים. קשה להבין "מחנה-אימונים" כל כך מחריד. מדוע יבחרו נשמות להתנסות בשואה שכזאת? ובכל זאת, זאת התשובה. זאת האמת. אנו יודעים כי אתם מסוגלים להבין זאת בתבונתכם ומתוך הידע הרוחני אשר צברתם, גם אם הלב דואב.

לחלק השני בשאלתכם – מה אתם אמורים ללמוד מהשואה היום, אנו נענה כעת. ונקשור את התשובה לזמן אשר עובר על כדור ארץ זה שלכם בתקופת הקורונה שאתם בוחרים להתנסות בה כעת. שכן, יקרים, גם ההתנסות הזאת הינה מתוך הסכמה מוקדמת של כל יושבי הכדור.

אירועים כל כך גדולים וחריגים בהם בוחרת האנושות להתנסות, תפקידם לגרום לזעזוע עז ולשינוי עמוק ביותר לטווח ארוך. הם מתרחשים בשיא או, יותר נכון, בשפל של תקופה אנושית חשוכה, כאשר יש צורך בטלטלה עצומה. במהלך שכזה בוחרת נשמות רבות לעזוב, ואחרות מתנסות בקושי רב. יש גם כאלה שעוברות את המהלך בקלות יחסית, ובמעורבות פחותה. אולם בחלוף הסערה לא ניתן להתעלם מן השינוי. רוחות חדשות מנשבות, הפוליטיקה והכלכלה לוקחות כיוונים חדשים, בני-האדם מבצעים בחירות חדשות ולוקחים נתיבי-חיים שלא ידעו מראש כי הם הנתיבים הממתינים להם. עם כל הזעזוע והצער על מי שסבלו – יש בכך גם סיבה להתרגשות ולאופטימיות.

פניכם, יקרים, אל האור. העולם כפי שעלה מן התקופה האפלה של מלחמת העולם השנייה ושל אותה שואה, היה עולם מתמרק, מתהדק, מחפש טוב ושוחר שלום. וכך יהיה גם עכשיו, לאחר "גלי הצונאמי" שמביא וירוס הקורונה. הגלים הללו מטהרים ומאפשרים ליותר אור להיכנס.

ואתם, בני-אנוש מופלאים, אתם נקראים לעשות זאת גם באופן אישי: להכניס אור לתוך גופכם הפיסי, לתת לנשמה יותר מקום. הגוף הפיסי שהיה כה דחוס יכול עכשיו להתרווח, לנשום, לפנות מקום ולהכין את עצמו לקלוט יותר מאור הנשמה, להפוך לגוף אור בעודכם בגוף הפיסי. במילים אחרות, הגוף הפיסי יכול להפוך יותר ויותר קליל, שמח ומואר, ופחות דחוס, מפוחד ומתגונן. האין זה נפלא?

אנו נסיים את תשובתנו כאן.

דעו כי אנחנו אוהבים אתכם מאד, מתפעלים מהאופן בו אתם צולחים את הצונאמי הזה, ועומדים לשירותכם בכל עת.

היו ברוכים.

**אני:** תודה רבה לכם אוהבים ויקרים, אני יודעת שאתם אתנו. אני מרגישה. תודה.