

תקשורים מהמל"ג – המכלול של המלאך גבריאל

מתקשרת: אילת שיר נסנר,

(לשעבר אילת פורת)

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)



14/10/2023

מה גורם למלחמה בה אנו נמצאים, וכיצד ניתן לעזור לעצמנו בימים אלה?

תשובת המל"ג:

אהובים יקרים, אנחנו קודם כל רוצים להזכיר לכם שאנחנו תמיד איתכם. תמיד. בכל מקום ובכל מצב, ללא שיפוטיות וללא דרישות, מבלי להורות לכם כיצד עליכם לנהוג או להיות. כי אתם בסדר גמור בדיוק כפי שאתם. אנו מקווים שגם אתם אינכם קשים עם עצמכם.

אתם תוהים ושואלים מה גורם למלחמה הנוכחית, ואנו מזכירים לכם את שאמרנו לקראת תחילת השנה הזאת, שנת תשפ"ד. את הקיים בעולמכם יש וניתן לשנות. המצב אשר בו אתם חיים איננו המצב המיטבי עבורכם ואיננו זה אשר אליו נשמותיכם מכוונות. את המצב הזה אתם משנים כעת, אולם לא בדרך הכי קלה האפשרית עבורכם. לא, אתם דווקא עושים זאת בדרך הקשה. הסיבה לכך היא שלא כל הנפשות המעורבות, לא כל בני האדם בכל האומות והעמים, מסכימים על השינוי המתחייב. כדי שהמצב הקיים ישתנה מן היסוד נראה שעליו קודם להתמוטט, להיחרב עד היסודות. אתם אולי זוכרים שצירפנו למסר השנתי תמונה של המגדל המתמוטט מתוך קלפי הטארוט.

ובכן, המגדל מתמוטט. וזהו חורבן כואב ביותר. ההרס הינו עמוק וכולל היפרדות של נשמות רבות מן העולם הזה בעת הזאת. זה כולל חורבן פיסי של מבנים קיימים, וחורבן של מסגרות מוסדיות גם כן.

אנו מבקשים להתייחס לנשמות אשר בחרו לקחת על עצמן את הקשה ביותר במערכה הנפרשת לעיניכם בימים אלה. האנשים שהיו בתוך האירועים הקשים של היום הראשון, אלה שפגשו פנים אל פנים את המרצחים. האנשים שחיהם נקטעו – בין אם לחלוטין ובין אם "רק" הופרה השיגרה של חייהם והם עצמם עדיין חיים, אך בתנאים קשים ומאד מאד לא נוחים. חלקם נחטפו למקום זר ועוין, חלקם עברו אירועים שלא היו מוכנים אליהם כלל מבחינה פיזית ונפשית. אנו רואים עד כמה קשה לכם לעכל זאת וליבכם מלא צער ובעתה מן המחשבה עליהם. מי מכם אשר חווה את הלוחמה ישירות, בכל צורה שהיא – אתם התנדבתם לכך טרם בואכם לגלגול חיים זה. נשמותיכם ידעו מראש כי הדברים יגיעו לכדי נקודת הרתיחה הזאת, אשר לאחריה מוכרחים יהיו הדברים להשתנות מן היסוד. רק אירועים מזעזעים כל כך יכולים לגרום לתזוזות הנדרשות בעולמכם עכשיו. הדבר מצער, כי הרי ברור שכל שינוי יכול להתרחש, תיאורטית, גם בדרכי שלום ונועם. זה נכון, אבל באופן מעשי ראיתם את החברה שלכם, כמו חברות נוספות בכל העולם, הולכת יותר ויותר בכיוון רע.

אם כך, המלחמה המתחוללת בארצכם עכשיו הינה תולדה של מצב מתמשך שבו לא התקיימו חוזים של שוויון ורווחה לכל, של קבלה הדדית מלאה של הגוונים הרבים של בני האדם, של אהבת אדם וחי ללא הבדלי גזע, מין, דת, או דעות פוליטיות ואחרות. אתם התרחקת מאד מחזון גבוה של אוכלוסיית עולם מתוקנת, שוויונית, אוהבת, ושוחרת שלום. נדמה שכבר שכחתם כי דבר כזה אפשרי בכלל! התרגלתם לשלטון תאב בצע וכוחני; התרגלתם למלחמות דת; לאפליה בגלל צבע עור, מוצא, מגדר, נטייה מינית, אמונה, אורח חיים, וכן הלאה. במקום לחבק את השונות האנושית, את הרבגוניות הצבעונית הנפלאה – אתם התרגלתם לסווג ולקטלג, לחלק ולפלג – וכך הגעתם למצב הנוכחי. ואנו נוקטים בלשון "אתם" היות וקל מאד להאשים אחרים במצב, אבל האמת הלא-נעימה היא כי לכל אחד

ואחת מבני האדם יש חלק בהתפתחות הדברים המצערת הזאת. ואתם, הקוראים מילים אלה, בוודאי יודעים למה הכוונה. כל מי שנקלע לתמונה הנוכחית – אפילו כצופה מן הצד – לא סתם נקלע אליה. ומאכן ניתן להבין שכל העולם שותף לתמונה הזאת, והיא אכן תמונה כלל עולמית.

במערכה הנוכחית, אשר ניתן לחשוב עליה כמערכה בהצגה, אתם עדים לתוצאות של התנהלותכם במערכות הקודמות. אלה הם פרקי חיים בגלגולכם הזה, או בגלגולים קודמים. התנהלותכם כאנשים פרטיים, כקהילות, או כעמים. כולכם פעלתם כפי שהובילו אתכם תנאי חייכם, כפי שידעתם ויכולתם לפעול, ולמעשים תמיד היו יש תוצאות. ברגע הנתון, בכל רגע נתון, אתם מבצעים בחירות. ואתם יכולים לחשב מסלולכם מחדש ולנקוט פעולות חדשות. לשנות את המעשים ואת התוצאות לכיוון של שיפור והטבה. האם זה נשמע לכם טוב? הדבר אומר למעשה שאתם אינכם קורבנות, יש בידכם לעשות ולשנות את המציאות המתקיימת. ואין זה משהו שאנו אומרים בקלות וכלאחר יד. בהחלט לא. ברור לנו כי אתם חושבים על האנשים שנפגעו ועדיין נפגעים קשות מן המתחולל – על הנפגעים ישירות ועל המשפחות ועל המעגלים הנפגעים סביבם. מה חטאו? מדוע זה קרה להם? איך יתכן כי הם בחרו או גרמו לתוצאות שכאלה? אך אלה אינן שאלות נכונות מן ההיבט הנשמתי הגבוה. מההיבט הגבוה הנפגעים התנדבו לשרת את המטרה הכלל-אנושית של שינוי עמוק ותיקון הישן הרקוב והמרושע, את הסדר הקלוקל שהלך והתגבר בעולמכם. הם התנדבו לכך טרם בואם לחיים אלה, כל אחד מסיבותיו. בין אם לחוות דבר מה מסוים, בין אם לאזן התנהגות שלהם בגלגול קודם, ובין אם פשוט לעזור לאנושות בארץ הקטנה שלכם, ובכדור הארץ שלכם כולו.

אין אנו סבורים כי ההבנה של הדבר הזה מפיגה את הכאב, את הצער, את הכעס, את הפחד, את הגעגוע – את כל הרגשות הקשים העולים ומתקיימים בכם בעת הזאת. ברור לנו שהקושי רב ואמיתי. ואולי הידיעה שיש לכל זה מטרה חשובה ומתוכננת מראש איננה מנחמת אתכם. אך יתכן שכן. יתכן שאתם יכולים למצוא עידוד ונחמה בהבנה הזאת וגם קצה חוט להתנהלות הלאה. להתמודדות עם הזוועה והתדהמה, עם הזעם והחרדה.

כי מתוך ההבנה שכל הנפשות הפועלות – הנפגעים והפוגעים, ההנהגה והציבור – כולם פועלים לטובת השינוי הגדול המתרחש ואשר את טיבו עוד תיראו מתגלה לתפארה – מתוך הבנה רחבה וגבוהה שכזאת אתם יכולים לשאוב את הנחמה ואת הכוחות הנחוצים לקום וללכת הלאה. לקום מתוך ההריסות כדי לבנות משהו חדש. לא רק לשקם – אלא לשפר, לא רק לתקן ולהחזיר את המצב לקדמותו – אלא לברוא לעצמכם עולם חדש.

איננו מרחיבים כאן על עולם חדש זה, כבר דיברנו עליו במסר לשנה החדשה. רק נזכיר כי קראנו לו "גן-עדן עלי אדמות". האם אתם מוכנים להתחיל לברוא אותו? לא אחרי המלחמה, לא כשיבשילו התנאים, לא כאשר תסיימו לקבור את המתים ולהתאבל, לא כאשר יפסיקו לרעם התותחים. האם אתם מוכנים להתחיל לברוא אותו ברגע זה? ולהתמיד במלאכה ללא לאות? מעבר להכאה על חטא ולמציאת האשמים? מעבר לכל הרגשות הקשים שעוד תמשיכו להרגיש?

הבינו, אהובים יקרים. אתם היוצרים את המציאות שלכם. תמיד. איך? באמצעות החזון והאמונה אשר אתם מטפחים בקרבכם. אנחנו מציעים וממליצים לכם להשקיע זמן בבניית החזון שיעמוד לנגד עיניכם ועל ליבכם, החזון אשר לאורו תבקשו לצעוד מעתה והלאה. דמיינו את העולם הנאור והבריא ביותר שאתם מצליחים לדמיין, את האנושות בעלת התודעה הגבוהה ביותר שאתם יכולים להעלות בדמיונכם. השקיעו בכך תשומת לב רבה והחיו בתוכם מציאות נפלאה אשר תחליף, עם הזמן, את המציאות העגומה הקיימת. זה לא פשוט, אנחנו יודעים. קשה להחזיק לאורך זמן חזון גבוה ומואר אל נוכח האפלה והרשע המתגלים לכם שוב ושוב, אל מול החושך הנראה כהולך ומתעצם. אבל התחילו לעשות זאת, תרגלו את הדבר. אָמְנו: את עצמכם לברוא בדמיונכם מדינה נאורה ומיוחדת כל כך, מדינה שבה אתם באמת רוצים לחיות ולגדל ילדים. מדינה ראויה. וככל שתברו לראות אותה בעיני רוחכם – כך תתחילו לפעול למען הקמתה המעשית. בצעדים קטנים, במעשים יום-יומיים, במחשבות טובות, באנרגיה שהולכת ומתבהרת, הולכת ועולה ומיטהרת. התמקדו בטוב.

אנו חוזרים ומביעים את תמיכתנו בכם בזמנים קשים אלה, ואת אהבתנו הבלתי מעורערת לכולכם. ממבט העל בו אנו מלווים אתכם אנו בטוחים שבסוף התהליך תגיעו למקום מבטחים. אתם תצליחו למגר את החושך ולהגדיל לאין שיעור את האור. האור שכבר קיים בעולמכם וניתן להעצים אותו. אתם תעצימו אלפי מונים. תברכו אהובים יקרים. תברכו.

באהבה רבה,

אֵילֵת שִׁיר נְסִיךְ

לשעבר: אילת פורת

האתר שלי: [/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)