

תקשורים מהמלאך גבריאל
מתקשרת: אילת פורת
<http://www.ayeletporat.co.il/>



תקווה

שאלה למלאך גבריאל: בבקשה ספר לי אודות התקווה.

תשובה: "ובכן יקירה, שלומות רבים לך. התקווה – אותו רגש נאצל אשר אנו מרבים כל-כך לטפח. נדמה לנו שזהו רגש רצוי וחיובי, אפילו חיוני. ללא תקווה – כיצד נמשיך לגבוה? כיצד נמשיך לחיות? ללא תקווה – כיצד נוכל ללכת הלאה, נגד הרוח, למרות המצוקות, חרף הדאגות והפחדים?

ואני אומר לכם – התקווה אינה כה רצויה כמו שלפעמים נדמה לנו. שכן מהי התקווה? היא בהחלט ציפיה! אנו מצפים שיהיה לנו טוב יותר, שהכל יהיה בסדר. ראשית, אמרנו כבר שטוב לשמוט ציפיות, להיות מוכן לכל אשר יבוא ללא תנאים מראש וללא ציפיות ובקשות כלשהן. שנית – התקווה מכוונת את הדברים שיהיו כך וכך ולא אחרת. ומי אמר שאנו יודעים מה הכי טוב? בנוסף, אם אנו מקווים שיהיה אחרת, אולי אנו בעצם מפספסים משהו? אולי אנו מבקשים לברוח מן השיעור הזה שאינו בהכרח קל ונעים לנו?

הצפייה שמביאה עימה התקווה היא העמדת תנאים ליקום כיצד להעביר לנו את השיעור, כיצד להעביר את הדברים אשר נשמתנו באה ללמוד בגלגול חיים זה. התקווה היא אחיזה בציפיות – ועלינו לשחרר אותה. טוב בהרבה היותנו בהווה, באשר מתרחש כעת. אין צורך לטרוח לדאוג לעתיד, לזה אשר יהיה. אם קשה עכשיו, מתעוררת התקווה, הבקשה שיהיה קל וטוב יותר עוד מעט. מעין הבטחה לעצמנו שוודאי יהיה בסדר. מי הסמיך אותנו להבטיח זאת? מאין אנו יודעים מה יהיה? אמנם אנו יוצרים את המציאות של עצמנו אך לא תמיד זו הטובה ביותר עבורנו. התקווה עלולה להסיט אותנו מדרכנו, מדרך הישר הנכונה לנו. מוזר, נכון? התקווה נחשבת לרגש כה טוב ונאצל שיש לטפחו וללבותו ללא הפסק ובלי לחשוב כלל. אנשים חדורי תקווה יחלימו מהר יותר, יעמדו טוב יותר אל מול סערות החיים, יתמודדו טוב יותר עם הקשיים. ואני אומר – התקווה היא כמו כדור הרגעה, זה כמו לכבות את נורית האזהרה האדומה. זה כמו לקחת משככי כאבים במקום לבדוק ממה הכאבים נובעים ומה באו להראות לנו.

במקום להיתפס לתקווה – אפשרו לדברים להיות כפי שהם. ואם קשה – היו בקושי. היו בו ללא תנאים וללא טרוניות, אל תתנגדו לו ואל תתלוננו עליו. הכל בסדר כבר עכשיו, בדיוק ככה, ולא צריך לגייס את התקווה. היא מיותרת. נשמע מוזר? בדקו זאת בעצמכם. התקווה היא כמו מים קרים על המדורה.

אין אנו רוצים לכבות את מדורות חיינו. תבערנה להן כפי צרכן, גם אם החום והעשן מפריעים לנו, גם אם נקבל כווייה. זו מנת חלקנו ואל נא נתכחש לה, אל נא נחנוק את אש החיים אשר בקרבנו. לאש הזאת פנים רבות – חלקן קשות לנו, מעוררות רצון להתנגד ואף לברוח. זה לא כדאי. הבריחה לא תשנה דבר ולא תקל את הכאב או את הקושי. לא תפוגג אותו אלא רק תשהה אותו. הוא לא ילך לשום מקום – רק יחכה לנו שנשוב.

לכן וותרו על התקווה, העזו לעשות זאת. אין לבקש עתיד טוב או קל יותר. זה אשר צריך לבוא יגיע ואנו נהיה כאן לקבלו באהבה, במאור פנים, בידיים פשוטות קדימה לחבק. אין אנו רוצים לטייח את עינינו בוילון תקווה, אין אנו רוצים להסוות ולעוות את המציאות. אין אנו רוצים להיכנע לפחד מן העתיד להיות. כל מה שיבוא עלינו – לטובתנו יבוא.

אני מפציר בכם – העזו לוותר על הצורך שלכם בתקווה. אין היא נחוצה לכם. היו."

אילת פורת

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il) האתר שלי: