

תקשורים מהמל"ג – המכלול של המלאך גבריאל

מתקשרת: אילת פורת

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)



02/12/2020

תקשור חגיגי לקראת שנת 2021!

אני: מל"ג היקרים לי, מה צפוי לנו בשנת 2021?

המל"ג:

אנשים יקרים ואהובים, ברכות חמות לכם – הגעתם לחודש האחרון בשנה המוזרה ביותר שחוויתם כקולקטיב אנושי עד כה, שנת 2020. אנו מצדיעים לכם, העוברים את תקופת הקורונה בראש מורם ובנפש אמיצה, בידיעה פנימית כי אין הקורונה עניין פעוט, אך היא גם איננה דבר נורא ואיום. לאותה התפרצות המכונה מגפה יש תכלית, היא באה לשמש אתכם להתפתחות, להתעוררות, לפריצת גבולות ויציאה לחופשי, יציאה אל האור. יכולתם לעשות את כל זה גם לפני הופעת הקורונה – אך לא עשיתם זאת כולכם, ולכן מי מכם שהתעורר עוד קודם – עובר דרכה בקלות יחסית, באותה ידיעה בהירה שהכול בסדר אף על פי ולמרות ההגבלות וחוסר-הנוחות אשר אתם חווים.

אנו אמרנו לכם לפני שנה כי שנת 2020 תהיה שנה של יציאה מקורבנות לאדנות, ושל מעבר משליטה חיצונית לשליטה פנימית. זאת על פי פרדיגמה חדשה – של חוסר-התנגדות למציאות, של אי-היצמדות לעבר ולקארמה, של הבנת תפקידכם כצינורות להכלה ולתיעול של אור ושמחה. תיארו אותה כשנה של לימוד קיום מתוך חוסר-מאמץ, יציאה לחופשי וחבירה מוגברת לנשמתכם ולאלוהים. רבים מכם אכן חוו את שנת 2020 כשנה של שחרור – דווקא בחסות הקורונה, על כל מה שנגזר והשתמע ממנה. חוויתם ניקוי הקארמה והשלטה; נפתחתם לרמה גבוהה יותר של חיבור לרוחני, לנשמת, לאלוהי; מצאתם דרכים חדשות של ביטוי והגשמה; לקחתם פיקוד על חייכם מתוך הבנה שאין טעם להמתין למושיע חיצוני. ההנהגה הלאומית והעולמית איננה מתנהלת באורח תקין המשרת את צרכיכם, ואתם יכולים להשתחרר ממנה וללמוד להיות הבוראים והיוצרים שאתם. מזל טוב! אנו מברכים אתכם.

למי מכם שלא הצליח להשתחרר מהפחד, מהתלות, מהקארמה וכן הלאה – מי שלא יצא עדיין לחופשי, ואינו מרגיש שמחה והתעלות – אנו מציעים לא להיבהל מכך ולא להיכנס לתסכול ולמרה שחורה. הכול בסדר. כל דבר בשעתו. לתהליכים כה עמוקים נחוץ, לעיתים, יותר זמן. אולם, במידה ואתם קוראים שורות אלה, יש להניח שאתם כבר בדרך הנכונה. לפיכך אנו מברכים גם אתכם! המשיכו ללכת, הדרך תלך ותתבהר לכם. זכרו לא להיות בהתנגדות, תנו לחיים לקחת אתכם אל דרך האור והחופש.

ועכשיו אתם קרובים לפתחה של שנת 2021. הרימו ראש והביטו אל האופק. אור חדש מאיר, שמש חדשה עולה, שנה של אור וחדווה מתחילה להיפרש בפניכם. ים של אפשרויות מיטיבות, מעשירות, מרוממות ומהנות. אתם תבחרו מה לקחת, מה לממש, מי להיות. אצל רובכם קיימת כבר הידיעה כי אתם הבוראים את חייכם. כעת גם תוכלו להפנים וליישם זאת. מה תיבחרו לעשות? כיצד תחליטו לפעול?

העצה הטובה ביותר שנוכל לתת לכם היא: הקשיבו ללב, הקשיבו לנשמה האוהבת והחכמה שלכם. וזכרו שאתם חופשיים! דבר זה הינו חשוב ביותר. אתם האדונים. בהביטכם על הקורה בעולם שסביבכם – תנו לדברים פירוש ברוח חדשה. לא עוד קורבנות – זאת עת האחריות האישית והחרות לעשות ולהיות כרצונכם. ורצונכם המכוון על פי המצפן הנשמתי, על פי הקול הפנימי – רצון טוב ונכון הוא. האמינו בו ולכו איתו. לא מתוך התנגדות למציאות או מתוך פחד – אלא מתוך שלוה ואמונה, ידיעה פנימית בטוחה שהכול בעולמכם בסדר. גם אם תמצאו עצמכם עושים דברים בניגוד לרצונכם – למשל קבלת חיסונים, או עטית מסכות, או הישארות בסגר – אל תילחמו, אל תלכו נגד החוק. תחת זאת

האמינו בגופכם אשר ידע להתמודד, זכרו כי אתם מוגנים, ביטחו בכך שהכול קורה לטובתכם ושאתם לא לבד. עברו דרך המצב – והחוצה ממנו. אל תיתקעו בתוכו. הכול יעבור, ועליכם לוודא כי בחלוף הסערה אתם תמצאו שצלחתם אותה באופן מרהיב.

בספטמבר התחלתם שנה עברית חדשה וגם עבודה נתנו לכם מפת מצב. היא, כמובן, תקפה גם לשנה הלוועזית, אין זה משנה איזו כותרת או איזה שם אתם נותנים לתקופה. זה עניין מלאכותי הנתון לפרשנות והינו פחות-ערך. הצורך במתן שם נובע מהרצון לאחדות, שכולם יבינו במה מדובר. עם כך איננו מתווכחים כלל. אנו קראנו לשנת תשפ"א – שנת האור. וגם שנת 2021 הינה **שנת האור**, בהחלט. שנה של מעבר לממדים קלילים יותר, מוארים יותר, שמחים יותר. עודדנו אתכם להרבות שלוה דרך מדיטציות ויציאה אל הטבע, כמו גם מעשים של נדיבות, חמלה ואהבה – כלפי עצמכם וכלפי אנשים אחרים, כל החי, ואמא אדמה. הצענו לכם להאזין פחות לערוצי התקשורת הממוסדים, ויותר לנושאי הקול הקורא לאחדות ואחוה.

בשנת 2021 יכולים כל בני האדם להשתחרר מן העבר, מן הפרדיגמות הישנות, מתפיסות חשוכות ומלחמתיות. כולכם יכולים לבחור באור, ובכך לעלות למציאות שאתם חולמים, ממצאים, בוראים בעצמכם. זאת מציאות נפלאה כל כך עד כי קשה לכם אפילו לדמיין אותה, אבל זה בדיוק מה שאתם מתבקשים לעשות. דמיינו. תחלמו חלומות נשגבים. תארו לעצמכם עולם של צבעים ואור רב, של ביטחון וסיפוק, של שגשוג ושפע, של אחדות ואכפתיות, של אחווה וערבות-הדדית, של שוויון הזדמנויות ומרחב אישי להיות מי שאתם באמת. עולם של אור, שמחה ואהבה. של אנרגיות חיוביות, חיוניות, מרחיבות. עולם של חלימה והחלמה, בריאה ובריאות, שלום, שלמות והשלמה. שחקו עם המילים, שחקו עם החיים, הרבו לשהות באור השמש והיו שמחים על כל יום שאתם קיימים בעולם.

שנת 2021 יכולה להיות כל אשר תרצו, כל שתבקשו. היו ברוכים.

אילת פורת

האתר שלי: <http://www.ayeletporat.co.il>