

תקשורים מהמל"ג – המכלול גבריאל

מתקשרת: אילת פורת

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)



ספטמבר 2018

תקשור לגבי הייעוד שלנו

אני:

מל"ג היקרים לי, נתבקשתי לשאול: מה זה ייעוד וכיצד אני יכולה לדעת מה הייעוד שלי?

המל"ג:

יקירה, טוב שאת שואלת. הגיע הזמן (מחייכים).

ייעוד הינה מילה גדולה לציין מדוע נולדתם. אתם רוצים לדעת מה פשר השהייה שלכם על פני כדור הארץ. לא נראה לכם שזה סתם כך. כי אחרת יהיה לכם מאד קשה לקבל את כל הסבל והקושי בהם החיים מלאים. אז הייעוד הוא כמו הסבר מרגיע לדברים. אנו לא נחבל בחשיבה הזאת. אם ידיעת הייעוד עוזרת לכם לעמוד בקשיים – זה בסדר גמור. אבל כמובן שהייעוד תפקידו לא להגן עליכם מפני כאב וקושי אלא הייעוד הוא המסמן לכם את הכיוון. הוא כמו היעד אליו עליכם להגיע, אליו עליכם לשאוף. מה הכוונה? אתם בחרתם לכם את הכיוון הזה בטרם באתם לכאן כדי שתהיה לכם מטרה. לחיות ללא מטרה זאת בהחלט אפשרות קיימת, אל היא לא קלה בכלל.

חישבו על כך – לחיות בחוסר ידיעה מוחלט לאן אני הולך ומדוע, מצריך חוזק פנימי אדיר. ללא חוזק כזה יהיה האדם כעלה נידף ברוח וזה לא משהו מומלץ. אבל להיות בזרימה עם הדברים, לתת אמון בתהליכים ולדעת שהכול קורה לטובה – בשילוב עם אהבה עצמית, ביטחון עצמי, מודעות עצמית גבוהה ומפותחת – זה דבר נפלא! זה החופש האמתי. זהו קלף השוטה בטארוט.

ולכן נחזור ונאמר שייעוד הינה מילה גדולה שיש לכם צורך בה. בלעדיה אתם קצת מפחדים. מה אם באתם לעולם ללא תכנית? מה אם באתם רק לחוות את החיים כפי שהם? **אולי זהו הייעוד שלכם? לחיות ללא ייעוד מוגדר מראש?**

חומר למחשבה. אנו רואים כמה שזה מפחיד אתכם. נדמה לנו שאם תרשו לעצמכם לשהות קצת בתוך המחשבה הזאת, שאין לכם בעצם ייעוד מוגדר מראש, ובתוך הפחד המתלווה אליה – תלמדו משהו חשוב על עצמכם!

לכן, ברשותך יקירה, נעצור כאן ואת המשך התשובה ניתן לך בעוד זמן מה, לאחר שתעבדי את הרגשות ותביני את המתנה שמסתתרת בהם עבורך. בתוך כך נענה לך ונסביר מהו ייעוד ואיך למצוא אותו.

אני:

וואו, זה מפתיע! אני בהחלט חשה את הפחד. **לא נעים לחשוב שאני מסתובבת בעולם במאמץ להבין מה הייעוד שלי ולהגשים אותו, כשבעצם אולי אין לי ייעוד-מראש שכזה! אמדוט על כך כמה דקות....**

והנה מה שעולה לי:

אני כלי שרת. עלי לשאול לא מה הייעוד שלי אלא: מה השרות שבאתי לתת?

אני כלי שרת. באתי להפיץ אור, להיות אלוהים עלי אדמות.

זה הייעוד של כל בני האדם. יש לכולנו אותו ייעוד!

כל אחד יכול לשרת בדרכים רבות. במתן אהבה לקרובים לו וטיפול בהם, בחיוך לכל אדם שהוא פוגש, בעבודה על האור הפנימי שלו כך שיזהר החוצה ויאיר את העולם.

בנוסף – יכול כל אחד לעסוק בעיסוק לפרנסתו אשר יעצים את השרות הזה.

החיפוש אחר הייעוד האישי שלי – יש בו מן החשיבות העצמית, מן האגו שמנופח.

וואו! לתשובה הזאת לא ציפיתי אבל היא מרגישה לי מאד נכונה. **הייעוד הוא לשרת את הזולת ולהפיץ את אור האלוהים. בכל דרך. לאו דווקא במאמץ להתפרנס מכך. אלא להיות אדם טוב, מואר, אוהב. וזה ייעוד המשותף לכל מי שנולד.**

זה מאד נעים לי, מנחם ומקל. אמשיך לעבוד עם זה...

תודה לכם מל"ג יקרים! תודה.

אילת פורת

האתר שלי: <http://www.ayeletporat.co.il>