

תקשורים מהמל"ג – המכלול גבריאל

מתקשרת: אילת פורת

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)



אוקטובר 2016

ראש השנה תשע"ז

אני: אני מבקשת הדרכה לראש השנה – במה כדאי שנתרכז השנה? אני באופן פרטי, וכולנו באופן משותף. תודה!

המל"ג:

ובכן יקירה,

כמה טוב שאת שוב שואלת. התגעגענו.

אז כמו שאת יודעת, מחשבות טובות הן בוראות טוב. ומחשבות מוארות מביאות אור. לעומת זאת מחשבות של תסכול וכעס, חשיבה שלילית וניבוי רעות – כל זה איננו מייצר עתיד טוב כל כך. מה שאת חושבת עכשיו – מייצר את העתיד הקרוב והרחוק שלך. ההווה הוא ערש העתיד.

לפיכך ברור מאד שכדאי לברור ולבחור בטוב. אושר ושמחה הם תוצאה של בחירה שכזאת. אפשר לבחור להיות מאושרים.

ניתן לומר שמהות הקיום האנושי בגוף, בעולם הפיזי, הינו לייצר אושר. אתם באתם לכאן לחיות טוב. האם את מסוגלת להאמין בכך? או שאת סבורה כי באת לחוות שיעורים ולתקן תיקונים?

אינך בטוחה. את חושבת שגם וגם. ובכן – את צודקת במובן מסוים, ובמובן אחר את טועה ומקשה על עצמך לחינם. נבהיר. אמנם יש בזיכרונותיך אירועים רבים מהעבר שלא נפתרו ולא הגיעו לכלל סיום באופן מיטבי. אירועים מהעבר הקרוב יותר ופחות, וגם מגלגולים קודמים. המוח האנושי והנפש מבקשים לסגור מעגלים ולמצוא פתרונות. הנשמה הרי כבר סלחה על הכול והיא מסוגלת לקבל ולהבין ולעבור הלאה ללא משקעים וקושי. ולכן – מרמת האדם את חווה בחייך ניסיונות והתנסויות הבאים לאפשר לך חוויות מתקנות והשתפרות. את לומדת דברים חדשים. האם הם חדשים באמת? האין את כבר יודעת אותם?

מרמת הנשמה אין בחיים הללו מחסומים ומכשולים שבאים לשנות אותך או לתקן אותך או לסגור דברים מעברך. הנשמה נמצאת בך בשקט ובשלווה, והיא מלאת שמחה, נדיבות, ואהבה לאין קץ. אנו מציעים להביט על החיים ועל העולם בעיני הנשמה. האם את חושבת שזה אפשרי לך?

אני: אני חושבת שכן, לפרקים. כשאני מצליחה למצוא בתוכי את השמחה שאיננה תלויה בדבר.

המל"ג:

מצוין! זה משמח מאד. כמה מבורך הדבר. נדמה שאת מסוגלת לשהות בתדר השמחה לעיתים יותר ויותר קרובות ולפרקים מתארכים והולכים. כמה יפה. בשעה שאת מצויה בשמחה, את מצויה בתדר גבוה יותר מהתדר הרגיל של בני האדם. בחיי היום-יום אתם טרודים, ממהרים ודואגים לעיתים קרובות. קרובות מדי, האין זאת? ואת בחרת במודע, לפני שנה, לעבוד עם עצמך על טיפוח השלווה בקרבך. הצבת לך מטרה להיות פחות דרוכה ויותר שלווה, כדרך חיים. את יודעת שהצלחת בכך, מה שמשפיע לטובה על הגוף ועל הנפש שלך. ברכות לך!

ואת שואלת עכשיו במה להתמקד בשנה המתחילה עכשיו, השנה החדשה. היינו אומרים שכדאי להתמקד **בהגשמת האהבה**. זה נכון תמיד, לא רק השנה. אבל מכיוון שמבט חפוז מסביב מראה לנו עד כמה חסרה אהבה, עד כמה היא מוגשמת באופן חלקי בלבד, אנו חושבים שכדאי לשים אותה כמטרה נעלה לשנה הזאת, לעת הזאת. להגשים את האהבה – מה זה אומר? זה אומר להגשים את עצמכם. בני אדם הינם אהבה טהורה מתוקף היותם ניצוץ אלוהי, בצלמו ובדמותו. וכמו שאמרנו, נשמת האדם הינה אצילית וטובה, היא כולה אהבה. ככל שתרבו להרגיש אהבה ולהביא אותה אל תוך היום-יום שלכם – כך תגדל בלבכם השמחה ותראו בחייכם אור והצלחה.

ככל שתרבו להביא אהבה אל תוך חייכם הארציים, כן תהיו מצויים יותר בהגשמת מי שאתם ומה שבאתם לעשות כאן. כי באתם להגשים את אלוהים בגוף פיזי. קראתם על כך בספרים רבים ואתם כבר יודעים כי האדם נברא כדי לתת ביטוי לפניו של אלוהים. כל מה שאתם מביאים לידי ביטוי הוא אלוהי, גם מה שאיננו נראה כך. אבל הביטוי הנעלה והאמתית ביותר הינו זה של האהבה והשמחה.

אז לשנה החדשה אנו מציעים לך לבקש להיות אהבה.

זה מפתיע אותך? מעורר התנגדויות? נשמע לך משונה? אפשר להבין את זה. את רגילה להתגונן ולהגיב, ומכיוון שהעולם מסביב לא תמיד אוהב - יש חשש מסוים שמא אהבה תמידית תשאיר אותך חשופה. אולי תמימה מדי, אולי נחמדה מדי, אולי פגיעה.

ואנחנו אומרים לך: לא כך הדבר! נהפוך הוא! את תהיי הרבה יותר חזקה וחסונה. ראשית – אם תחייכי לעולם באהבה – הוא ייטה לחייך אליך בחזרה. את תזכי ליחס יותר אוהד וחביב מאנשים. שנית – האהבה היא יסוד חזק שאיננו מוטרד על ידי זוטות. האהבה מפרשת דברים לטובה, לחיוב, היא סלחנית מטבעה ומסוגלת להבין ולהכיל. האהבה למעשה כלל איננה זקוקה למגננות! היא בטוחה ומלאת חסד וחמלה, ואין היא נפגעת מדברים, נעלבת, כועסת. נכון?

אני: וואו! כמה שזה יפה. זה נראה פתאום מאד פשוט. אבל... ותסלח לי שיש אבל... זה הרי לא באמת פשוט לנו, בני האדם. אם כי לא בלתי אפשרי. אני מרגישה שמתאים לי לשים לי למטרה השנה את מימוש האהבה. אני רוצה להשקיע בכך – להיות יותר ויותר אהבה. יש לי חשש כמו שאמרת מקודם, אני יודעת שהמגננות יקפצו להגנתי והכעס יבוא, ואני איעלב... אבל אני מבטיחה לעצמי להיות מודעת לכך – ולבחור אחרת, לבחור באהבה!

המל"ג:

מעולה. אנחנו שמחים מאד.

אני: אני שמה לב שאתה מדבר אלי ברבים. בעבר היית יחיד. מה השתנה?

המל"ג:

מתמיד הייתי רבים. אנו ישות אחת וכולנו מחוברים לאותו מקור אלוהי. ומבחינה זאת אין טעם לדבר ביחיד. רק אתם המגולמים בגוף פיזי על פני האדמה זקוקים להפרדות ול-"אני". האם את יכולה להבין את זה?

אני: כן. אבל זה מבלבל. איך אני אמורה לפנות אליך?

המל"ג:

איך שאת רוצה. הכול בסדר.

אני: תודה רבה לך המלאך גבריאל. אני אקרא שוב את הדברים שהכתבת לי ואני יודעת שהם יעזרו לי לכוון את צעדי מהיום ובמשך השנה כולה. האם המסר הזה מתאים לכלל בני האדם? האם היית מציע לכולם להיות יותר ויותר אהבה ממומשת?

המל"ג:

כמובן. מי שיכול. קודם כל, מי שיקרא את התקשור הזה ויגיע עד כאן – ברור שהדברים מתאימים גם לו! וככל שתהיו יותר אנשים המשתדלים לממש אהבה יום יום – כך היא תתפשט ותהיה אנרגיה יותר ויותר מורגשת בעולם. בני אדם מגיבים היטב לאנרגיה הזאת. הם מגיבים אליה אף בעל כרחם. גם הלבבות החשוכים ביותר לא יוכלו להתעלם ממנה ולהתכחש לה לאורך זמן. היי את נר קטן, ויהיו אחרים רבים יותר ויותר שליבם יאיר באור האהבה וכך יבוא השינוי.

אתם תראו. החושך ייסוג, האור יגבר, ותבוא רווחה לעולם. בתקופה הזאת אתם עדים לחושך, טרור ופחד שלא ראיתם בעבר. הוא כביכול מאיים להשתלט על העולם, אבל אין הדבר כך. וגם אם קשה לכם להאמין, וגם אם המראות והקולות מחרידים, היו אתם אור ואהבה. ביום יום. צעד אחר צעד. דקה אחר דקה. כמיטב יכולתכם. זה הכול. זה מספיק. זה הרבה מאד!

אנו נסיים בזאת. מפזרים מעליכם אבק של אהבה ומברכים אתכם בברכת הצלחה לעמוד במשימה. אתם תראו שהיא משימה נעימה מאד, אחרי הכול. שנה טובה ומתוקה.

אני: תודה רבה. אמן.

אילת פורת

האתר שלי: [/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)