

תקשורים מהמל"ג – המכלול של המלאך גבריאל

מתקשרת: אילת פורת

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)



02.09.2020

תקשור עם המל"ג לכבוד ראש השנה תשפ"א

שאלה: המל"ג היקרים והאהובים, מה תספרו לנו לקראת השנה העברית החדשה הבאה עלינו לטובה?

תשובת המל"ג:

אנשים יקרים, ברכות לכם לרגל שנת האור החדשה שאתם בוחרים לציין ממש בקרוב. זאת אכן תהיה **שנה של אור**. ואנחנו מאד שמחים ללוות אתכם אל תוכה ובמהלכה. כל הרבדים של היקום שמחים גם הם, אין מקום בהוויה כולה שלא ציפו בו לשלב ההתפתחותי אשר אליו אתם מגיעים עכשיו.

בשנת האור אתם יכולים לצפות להתפתחויות אישיות ובמרחב האנושי המתרחב ממכם והלאה אל כלל האנושות, התפתחויות מרנינות לב ופותחות את הלב, התפתחויות שיסמנו את בואו של עידן מואר ומשמח עד מאד. כפי שכבר סיפרנו לכם, אתם יכולים להתעלות עכשיו לדרגת **אדם נאור**. רבים ברחבי העולם יעשו זאת.

שנת תשפ"א בספירת העם היהודי מכילה אפשרויות רבות ליישם את המעבר מדחיסות הממד השלישי אל עבר קיום אוורירי ומואר, קליל ושמח, כזה המתקיים בממדים גבוהים יותר. אתם, אשר בוחרים באור, תלמדו כיצד לעשות את המעבר על פי בחירה. למרות שעדיין תהיו בגופים הפיזיים הדחוסים אתם תלמדו להעלות את התדר שלכם כך שבתוך הגוף הפיזי תהיה יותר קלות, ויהיה יותר מקום לאור נשמתיכם. זה יהיה נפלא. עוד ועוד, יותר ויותר. זהו תהליך אשר חלק מכם כבר נמצא בו – והיכולת שלכם להחזיק תדר גבוה, רטט יותר מרווח וקליל, המלא ביותר אור ואהבה, נדיבות ושמחה – יכולת זו תשתכלל לאין שיעור!

מה יאפיין את הקיום הפחות דחוס וכבד, והיותר קליל ומואר?

מבחינה חומרית – הבנה שרכוש רב ומיותר מכביד עליכם ואתם זקוקים למעשה להרבה פחות לצורך קיום נוח ובריא. פחות אוכל, פחות בגדים, פחות חפצי נוי, פחות קניות... תרגישו כיצד הצמצום הזה מביא לכם הקלה, מפנה לכם מקום לאוויר ולאור, מפנה לכם זמן לשמוח על עצם קיומכם, מאפשר לגוף שלכם לטפל ולרפא את עצמו וכן הלאה. לאט-לאט תלמדו להעדיף קיום מינימליסטי ויעיל שהינו גם ברכה מבחינת הסביבה שלכם, עבור כדור הארץ שלכם.

ומבחינה פנימית - מנטלית ורגשית - אתם תלמדו להעדיף טוב-לב ואהבה על פני ביקורת וקטלוג. יהיה לכם קל לקבל את עצמכם כפי שאתם, ולקבל אחרים כפי שהם. פחות ופחות יהיה לכם צורך לשפוט, לבקר, להתנגד, להיות מעורבים. אתם תשאירו את מגרש ההתנצחויות והשיפוטיות לאחרים, אתם תבחרו לעלות למרפסת – ממנה ניתן להשקיף על הכול ביתר חניניות ואלגנטיות, מתוך אהבה וקבלה, כי כול בני האדם שווים הם, כולם בני אלוהים, לכולם מגיעה חמלה. מאותה מרפסת מטאפורית אתם תבינו שכול בני האדם נמצאים בדרך, יום אחד המרפסת לא תוכל להכיל את כול העולים אליה. העולם יהיה מלא בבני-אנוש נדיבים, שוחררי-

שלום, יודעי שוויון ואחוזה. זה ייקח זמן, אין ספק. אבל בינתיים, מי שכבר יעלה למרפסת יוכל לחיות ברוגע, בשלמות נפשית, באהבה אלוהית, באור.

אנו יכולים להציע לכם לצרוך פחות מידע-חדשות בערוצי התקשורת השונים העומדים לרשותכם. הם לרוב אינם מציגים את האמת, והינם עמוסים ברוע, בחושך, באנרגיה כבדה ולא-חיובית. סננו את הדברים אשר אתם קוראים, רואים, שומעים – השתמשו בחושים האינטליגנטיים שלכם ובתחושות הפנימיות כדי לברור את העיקר והאמת מתוך הרעש האינסופי, מתוך בליל השקרים וההסתרה. אל תתבלבלו. התאמנו בסינון ובפינוי מקום למידע הבא מן האור. מידע אוהב, שאיננו מוגש בהתלהמות ובכעס, שאיננו פוסל אחרים, שאיננו מלא רעל. הקפידו להשקיע את זמנכם בעשייה המיטיבה עמכם ועם סביבתכם. חפשו את מקורות המידע שאינם מונעים מאגו של שליטים, מכוחניות של בעלי שררה, מתחבולות ומזימות של מי אשר יש להם מה להסתיר. כל אלה מקורם בפחד וברצון לזרוע את הפחד הלאה. אתם יכולים לסרב להשתתף במשחק הזה. הוא אינו מעניין אתכם. **חפשו את מקורות המידע אשר רצון טוב מניע אותם, אהבת האדם באשר הוא, שאיפה לחיי שוויון ורעות בין בני האדם וכל החי. התחברו לקבוצות השואפות לקדם חיי אור.** יש הרבה קבוצות כאלה ובתוכן תוכלו למצוא את מקומכם – בין אם כמובילי דרך המשמיעים את קולם ברמה, ובין אם כיחידיים הנהנים לתרום מאורם בשקט, בצנעה. הרגישו את האהבה שיש בקבוצות אלה, ותיהנו ממנה.

ומעל הכול – זכרו לחבור אל האור בדרכים של מדיטציה, של שלוה, של פשטות, של קבלה והליכה בדרך השלום והאהבה. יום-יום, שעה-שעה. בצעדים קטנים ומתמידים, וגם במעשים גדולים ומשפיעים. הכול נכון וטוב.

הנה כי כן, אנו מברכים אתכם בשנה של אור.

היו ברוכים.

אני: תודה רבה! אוהבת את רעיון המרפסת. הנוף משם יפה יותר, האוויר יותר נעים... ☺

אילת פורת

האתר שלי: <http://www.ayeletporat.co.il>