

תקשורים מהמל"ג – המכלול של המלאך גבריאל

מתקשרת: אילת פורת

<http://www.ayeletporat.co.il/>



**שבת בבוקר 29.1.22**

**תקשור עכשווי**

**שאלה למל"ג:** חברים יקרים, מהו מסר שראוי לי לקבל מכם עכשיו? תודה מראש.

**תשובה:**

יקרה, ברכות ושלומות לך, אנו שמחים לראותך. כל שנרצה לומר לך אנו כבר מעבירים לך באופן שוטף. האינך יודעת זאת? את בקשר מתמיד איתנו וזה דבר נפלא ביותר.

ובכל זאת את שואלת מה ראוי שנעביר לך עוד. עכשיו. ביום ואף ברגע הזה. ובכן, אולי כדאי שנשים הדגשים על מה שאת בעצם כבר יודעת. נשים זרקור על מה שחשוב לזכור בעת הזאת.

אם כך הנה: הימים ימי קורונה הם, ואתם בני האדם נוטים להיבהל מעוצמת וממידות המגפה. אינכם רגילים להיות נשלטים כל כך ומוגבלים כל כך – ועוד בידי או בגלל יצור חמקמק ובלתי נראה כמו וירוס. אתם לעיתים מתוסכלים, לעיתים כועסים, ואתם מחפשים את מי להאשים; במי או במה לתלות את הצרה הזאת אשר נפלה עליכם וממרת את חייכם כבר זמן הנראה לכם רב.

אהובים, ושימי לב כי אנו פונים בלשון רבים – המסר הזה הינו עבורך ועבור הרבים – אתם טועים בהתייחסותכם למצב אליו נקלעתם. בעוד אתם רואים בו את השלילי – ישנה אפשרות לראות את החיובי. האם אתם מעוניינים לבדוק אפשרות זאת?

אנו מזכירים כי ניתן להירגע אל תוך המציאות ולחדול מלהתנגד לה, מלהילחם בה. הדבר מצריך לוותר על הרצונות הרגילים שלכם; להסכים לוותר על תוכניות לעתיד הקרוב יותר והקרוב פחות; להסכים להיות כאן ועכשיו בכל ליבכם. גם אם אתם חולים בקורונה או חוששים להידבק בה, גם אם העולם נראה אפל ומפחיד, כי נראה שהשתנו סדריו וזזה לכם הגבינה, כמאמר אותו ספר ידוע. אין אנו מבקשים שתתעלמו מן הפחד, החשש, הגעגוע לכל הדברים להם הייתם רגילים. הרגשות הללו חשובים ויכולים ללמד אתכם הרבה על עצמכם. עצם ההתנגדות למציאות והרצון לחזור למוכר ולידוע, עצם ההרגשה שמהו נלקח מכם וכי נכפים עליכם אופני חיים שלא אתם בחרתם – מלמדים אתכם על המגבלות הפנימיות של נפשכם.

האם אתם מבינים איזו הזדמנות נמצאת לכם כעת? האם תוכלו לעצור רגע כדי לתת לה מקום? כדי להיפתח אליה?

קחו את הזמן הזה לחשב מסלול מחדש, אם צריך. שאלו את עצמכם מה חשוב לכם באמת. מפו את הדברים שחסרים לכם והייתם רוצים להחזיר לחיכם והכניסו בהם סדר:

מה מהם באמת נחוץ ומיטיב עמכם? מה אולי מיותר או אפילו מזיק? וזה אשר אתם באמת רוצים אך נלקח מכם – האם יש לו תחליף חדש ומשובח יותר? היעזרו בדמיון שלכם, ביכולת ההמצאה והיצירתיות. איזה יופי! כמה חופש הם נותנים בידכם! אם לא תיצמדו רק למוכר, לידוע, למה שהייתם רגילים לו – ותסכימו לפתוח את עצמכם לרעיונות חליפיים וחדשים – הללו יתחילו לנבוע מכם. הם יתחילו לצוץ. אתם תיתקלו בהם.

היקום מציע לכם אפשרות להיוולד מחדש. הוא גרם לכם לעצור ומכריח אתכם לשנות ולהשתנות. אתם יכולים לדחות את ההצעה ולהתבצר בכעס ובהתנגדות, או – לקחת את ההצעה בשתי ידיים, בשמחה, בסקרנות, מתוך תחושה של הרפתקה וציפייה לבאות. רק טוב יכול לצמוח מן הבחירה השנייה, ואתם עוד תופתעו לגלות כי כאשר תוכלו לחזור למה שהיה בעבר – לא תרצו לעשות זאת. לפחות לא באופן מלא. יהיו שינויים שתבחרו להשאיר, יהיו הרגלים ישנים שלא יתאימו לכם עוד. אתם תבדקו כל הרגל וכל פעילות לגופם, ותבחרו הכול מחדש. כמה מרגש, האין זאת?

אז אנא מכם – חבקו את המצב והירגעו לתוכו. הרפו מההיאחזות במה שהיה. הביטו במה שיש ובמה שניתן לפתח מתוכו. בחרו בעצמכם, בדרך חדשה משלכם, בהליכה עם החיים – ולא נגדם. ואם עכשיו אתם מתנגדים למה שאנו מציעים – שימו לב לכך. ההתנגדות משאירה אתכם היכן שהייתם; ההסכמה לא להתנגד פותחת אתכם לאפשרויות חדשות.

היו ברוכים.

### אילת פורת

האתר שלי: [/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)