

## תקשורים מהמל"ג – המכלול של המלאך גבריאל

מתקשרת: אילת פורת

<http://www.ayeletporat.co.il/>



29.6.21

### מל"ג היקרים, מה תרצו לומר לנו הבוקר?

#### תשובת המל"ג – המכלול של המלאך גבריאל:

רוצים אנו ליידיע אתכם במספר דברים.

ראשית, **כל שתבקשו – יהי**. ואתם כה חוששים לבקש. אינכם מאמינים, ולכן מראש אינכם מאפשרים. תנו לנו לעזור לכם – בקשו מתוך אמונה שהדבר לבטח יתגשם. ואם קשה להאמין במה שטרם קרה ואשר כמותו לא חוויתם – אנחנו מבינים. למקרה שכזה אנו מציעים כי במקום אמונה תגייסו הסכמה. אמרו: "אני מסכים/אני מסכימה לקבל את מבוקשי זה" – ופרטו מהו שאתם מסכימים שיקרה לכם. זה מאד פשוט. ליתר ביטחון, כדי שתדעו כי אינכם מבקשים דבר מה אשר אינו מדויק עבורכם – הוסיפו לבקשה את המילים: "או טוב מכך". כלומר – אתם מסכימים לקבל את מבוקשכם או טוב ממנו. הצהירו ואז השאירו את הדלת פתוחה לרווחה לכול אשר יכול לקרות.

הדבר השני שאנו מעוניינים לומר לכם הוא זה: **אתם אהובים**. יודעים אנו כי הדבר הזה נאמר על ידי מקורות שונים באופן נרחב, אבל האם הפנמתם אותו? האם אתם מתהלכים בתחושה שאתם עטופים באהבה? שהאהבה שוכנת גם בתוכם? בלבכם? דמיינו שמיכה אזורית וקלה כנוצה העוטפת ומערסלת אתכם, הרגישו עד כמה אתם אהובים וחבוקים בזרועות בלתי נראות של אהבה אינסופית ושאינה תלויה בדבר. הינכם אהובים, ילדים יקרים, בדיוק כפי שאתם, ומעצם היותכם. ככה זה. זאת עובדה קיימת והיא נכונה עבור כל אחד ואחת, עבור כל יצור חי על פני האדמה. אתם אהובים מאד.

מה עוד רוצים אנו לספר לכם? שאין בעולם איש המסוגל להבין אתכם ויכול לעזור לכם יותר מאשר אתם עצמכם. להיות קרובים לעצמכם, בקשרי אהבה אמיצה וחברות שלמה – זאת המשימה שלכם. ככל שתדעו להיות החברים הכי טובים של עצמכם כך תהיו יותר מאושרים. כי מהו חבר של אמת? כיצד מתבטאת חברותו זו? הוא מפרגן; הוא מכבד ומוקיר; הוא שמח כשאתם מצליחים ואינו שופט אלא מעודד כשאינכם כה מצליחים; הוא רוצה את הכי טוב עבורכם ובטוח שאתם ראויים לטוב הזה; הוא דואג לרווחתכם ויודע לפנק אתכם; הוא קשוב לכם בכל הרמות – לאיתותי הגוף, למצבי הרוח, לקריאות הנשמה; הוא תמיד שמח להיות בחברתכם ויכול להיות נוכח לצדכם בשתיקה נוחה ומופלאה; הוא מכיר את חולשותיכם ואת חסרונותיכם ולמרות זאת אוהב אתכם ללא תנאי; הוא עצמאי ואינו מכביד עליכם בדרישה לתשומת לב – תחת זאת הוא יכול להיות שקט ורגוע ומסופק לעצמו. תגידו לנו, חברים יקרים, האם יש לכם בנמצא חבר שכזה? אם כן – זכיתם! העריכו אותו עד אין קץ והשיבו לו באותם אופנים. ובכל מקרה – **היו אתם חברים של אמת עבור עצמכם**.

לסיום אנו נזכיר לכם לכבד כל אדם, להודות על הכול, ולאהוב את כל צבעי הקשת. הסכימו להיות נוכחים בחייכם בטוב יותר ובטוב פחות – הכול קורה לטובתכם העליונה ולפי תכנית נשמתכם. לעולם אל תפחדו להביע את דעתכם, לבקש עזרה, או להתפרק. **היו אתם באופן מלא**. כשאתם אמיתיים ולא-מצונזרים, כשאתם פועלים מרצון טוב ובאהבה, כשאתם נקיים בלבבכם ובדרכי הפעולה שלכם – הכול נע ביתר קלות ופשטות, אנשים מגיבים אליכם בשמחה גלויה, ורוח של קלילות ושלווה שורה

עליכם בחלק גדול מהזמן. האוטנטיות היא מעלה שיש לאמץ וללמוד עוד ועוד. שהרי בסופו של דבר – זה מה שבאתם לעשות בחייכם אלה: להיות אתם. וידוע לנו היטב כי אין הדבר כה פשוט או קל – להיות האדם השלם שאתם, באופן ברור ולא-מתחבא, באופן מלא ולא מרצה – זאת אומנות החיים. לעיתים לוקח חיים שלמים כדי להבין וליישם אותה. אבל כל צעד נוסף לכיוונה משחרר אתכם ומאפשר לכם יותר אושר. ככל שתהיו יותר אתם עצמכם – כך תהיו יותר חופשיים ומלאי סיפוק ושמחה.

אנחנו תמיד שמחים לענות לכם, ואנחנו אוהבים אתכם תדיר וללא פניות, באהבה שאינה משתמעת לשתי פנים. היו ברוכים.

**אני: תודה רבה לכם!**

<http://www.ayeletporat.co.il/> אילת פורת