

תקשורים מהמל"ג – המכלול גבריאל

מתקשרת: אילת פורת

[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)



16.6.18

שבת

אני: מל"ג היקרים, שבת שלום וברכה. מה תרצו לומר לי הבוקר?

ת: שלומות וברכות לך יקירה, זמן רב לא שוחחנו באופן הזה. אנו שמחים לראות אותך פורחת ועולה, תרתי משמע. את מתפרשת ליותר כיוונים, נפתחת אל העולם, הן הפיזי והן הרוחני, עולם של מטה ועולם של מעלה. את מחברת חיבורים שעדיין אינך יודעת עליהם אפילו, ובכך את מתחילה להגשים את ייעודך בגדול. שאפו לך, כפי שאת נוהגת לומר לאחרים.

אנו רוצים לספר לך ולמאזינים לך כי בימים אלה ממש נפתחות דלתות ונפתחים שערים לשבילים ולדרכים אינספור אשר לא היו נגישים לכם קודם. עדיין לא הייתם מוכנים. השערים והדלתות מוצפים באור, באנרגיה של בריאה ועשייה פרודוקטיבית. מי שעובר בהם יכול להיות בטוח שדרכו סלולה והוא יראה התקדמות מהירה וישירה.

אני: איך מוצאים את הדלתות ואת השערים הללו? מה צריך לעשות כדי לעבור בהם?

ת: אין מה לעשות במיוחד כדי למצוא ולעבור בהם. פשוט יש להמשיך להעמיק בהכרות עם עצמכם. ככל שתגיעו למצב של שליטה עצמית, אהבה עצמית ורצון כן להיות עוד ועוד מי שאתם באמת ולהגשים מה שבאתם להגשים – כך תתקרבו יותר ויותר אל המטרה הזאת של מעבר למהירות אחרת. זה ממש כמו להעביר הילוך! וזה פשוט קורה. כשאתם מוכנים – המכונית כבר יודעת מה לעשות, הנשמה שלכם יודעת לאן להוביל אתכם.

אני: מה עוד תוכלו לומר לנו על התקופה הזאת ועל העבודה הנדרשת מאתנו?

ת: אין עבודה נדרשת, יש עבודה שאתם רוצים לעשות. עליך לזכור שבאתם לכאן מרצונכם החופשי, מתוך מודעות והסכמה לעבור כל מה שאתם עוברים בחיים הללו. אנו יכולים לומר, בכל זאת, שתמיד מומלץ ונכון להתבונן פנימה. לחוות את הרגשות, להכיר במחשבות, לבחור את המעשים. חשוב לטפח אהבה לעצמכם, כפי שאת יודעת וכפי שאת מדגישה בכל הזדמנות. אתם אלוהיים. איך אפשר

שלא להתאהב בכם? היו שמחים להיות המופע המדויק שבו בחרתם להופיע בגלגול החיים הזה. שפרו וטפחו מה שניתן, והיו שמחים בייחודיות שלכם. אתם כל כך יפים, כל כך חד-פעמיים ועם זאת נצחיים ועצומים. האם את יכולה לראות זאת?

אני: אני רואה זאת יותר ויותר. אני שמחה להיות מי שאני, כפי שאני. ואני אוהבת את החיים שלי היום יותר מאשר אי פעם בעבר.

המל"ג על אהבת חינם: הרי זאת אהבה הניתנת ללא תמורה, בחינם. כלומר – אני אוהב, ולא חשוב אם מושא אהבתי משיב לי אהבה. אהבתי נשלחת בכל מקרה, נקייה וטהורה, חסרת פניות וללא ציפיות. הרצון היחידי שיש לאהבתי זאת הוא לאהוב. באם ניתנת אהבה בחזרה – מה טוב! הריני פתוח לקבל אותה. ובכל מקרה – השמחה שורה בליבי. כמה טוב לדעת לאהוב כך, באופן שלם ושלו.

אני: תודה רבה. שבת שלום ושלווה.