

תקשורים מהמל"ג – המכלול של המלאך  
גבריאל מתקשרת: אילת פורת  
[/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)



18/6/2024 מלחמת חרבות ברזל

**שאלה: מה מתרחש במדינה שלנו? לאן זה לוקח אותנו? ומה כדאי שנלמד/נזכור?**

**תשובת המל"ג:**

אהובים יקרים,

אנו רואים אתכם, את ליבכם השבור, את הכאב, התסכול, את הפחד. ואנו יודעים עד כמה אתם משתדלים להחזיק באמונה שהדרך מובילה לעתיד טוב יותר, שהיא נכונה למרות הכל. אתם משתדלים להחזיק מעמד בתוך המצב הכאוטי אשר בו נתלש השטיח מתחת לרגליכם, נטרפו כל הקלפים, סערה עזה פוקדת אתכם, סדרי בראשית מתהפכים, כול מה שהכרתם משתנה.

אתם שואלים אותנו מה קורה לכם ולאן כל זה מוביל, למרות שאתם יודעים כי איננו נוהגים לומר מה יקרה בעתיד ואין אנו נוהגים לקחת מכם את זכות הבחירה החופשית. מה שקורה הוא מאבק בין שני כוחות, אולי יותר, כשכל כוח מושך לכיוון שלו על פי צרכיו ואמונותיו. ממבט העל שלנו אנו יכולים להבין את כל נקודות המבט, אנו רואים את הרציונל של כל הזרמים המנוגדים, אנו מבינים מהיכן כל צד מגיע לסיטואציה ומה הוא נושא בעברו ועל גבו. אנו יכולים לראות את הפחד המנהל אנשים, את האמונה בצדקת הדרך, את ההיאחזות במופר, את החרדה מפני שינוי. ואם לומר לכם את האמת שלנו – לכל אדם יש משהו מן האמת, מן הצדק, מן ההגייוני בדברים שהוא חושב, מרגיש ודורש. אילו יכולתם לעצור הכול ולהתמקד בכל אדם ואדם, הייתם מבינים גם אתם כי לכל אחד יש הצדקה לעמדתו, הייתם יכולים לפתוח את ליבכם בחמלה ובהבנה, אפילו באהבה. כי כל אדם הינו קרן אור, כל אדם ואדם נברא בצלם מחובר לנשמה שהינה ניצוץ אלוהי, חי לפי יכולתו ולפי מסוגלותו.

והייתם יכולים לחזור לנשום. הייתם יכולים להבין ולסלוח. אז הייתה נפתחת לכם דרך חדשה, היה נגלה לכם שביל מואר ורחב דיו כדי שתוכלו כולכם לפסוע בו ביחד מתוך הסכמה. פלא פלאים. כולכם ביחד מתוך הסכמה? כמה בלתי אפשרי זה נראה לכם כעת!

מה שקורה במדינתכם הינו חלק מהמתרחש בעולמכם בכלל, אלא שמטבע הדברים אתם מרגישים ביתר שאת את מה שאתם מעורבים בו אישית. והמתרחש איננו חדש, אלא שהתהליכים המתנהלים מכילים כעת יותר מן האור, וקהל דומם מתעורר סוף-סוף מאדישותו ומבין שאף אחד לא יעשה במקומו את השינוי שהוא מייחל לו. אין לו ברירה אלא לצאת מאזור הנוחות שלו על אף הפחד, על אף הסכנה, על אף הסלידה שלו מעימותים. הקהל הדומם הזה מורכב מאנשים שמבקשים חירות, צדק, שוויון, אחווה, שלום ודברים טובים מהסוג הזה. אנשים המבקשים לחיות מתוך הידיעה שיש מספיק מהכול לכולם ושהחיים על כדור הארץ יכולים להיות נפלאים.

ובכן, יקירים, ניתן לומר כי האנשים שמעירים ומעוררים הינם שליחים שיש להודות להם, בלעדיהם הייתם ממשיכים לדשדש במצב הלא-טוב, הלא-באמת-נוח, הלא-מואר אשר בו הייתם שרויים כולכם עד כה. רבים מכם ראו את האמת אבל בחרו להתעלם ממנה ולא קמו לנקוט עמדה ולהיאבק כדי לשנות. בסתר ליבכם ידיעתם כי לא הכל מתנהל כשורה, אין באמת צדק, לא כולם שווים, והרבה דברים צריכים להשתנות מהיסוד. אבל היה לכם נוח לא לעשות כלום, העדפתם לגרור רגליים ולהתאים את עצמכם למצב. במילים אחרות – התפשרתם. האין זאת האמת?

ואנו איננו שופטים אתכם על כך. בהחלט לא! אנו רק מתארים לכם את המצב. ואנו יכולים לראות גם שיש לחלק מכם תחושת הקלה על כך שסוף סוף קורה משהו, סוף סוף זזים, סוף סוף קמתם מהכורסא ויצאתם להילחם. יש צער רב על הנפגעים בדרך, צער רב על החטופים ומשפחותיהם ועל הנופלים והפצועים בגופם ובנפשם. יש צער גדול על הרבה הרס של תשתיות ומערכות במדינה. ואת הכל תהיו צריכים להקים מחדש ולהשתית על הערכים הגבוהים שהזכרנו: צדק, שוויון וכן הלאה.

תתארו לכם חברה המושתתת על אהבת-האדם, על חמלה, על רצון אמיתי שלכול אדם יהיה כל מה שהוא צריך. שיהיה לו טוב. שיהיה מאושר. האם זה אפשרי? כמובן. איך? אם כל אחד מכם יעשה השתדלות בכיוון הזה, מתוך הבנה שזה תלוי בכם. אמנם לרוב ההרגשה היא שהדברים נעשים "לכם" ואין לכם מה לעשות, אתם מרגישים קטנים מדי מול המציאות ומול הכוחות הגדולים הפועלים ממקום של כוח וסמכות, אבל אין זה כך באמת. המעשים הכי קטנים הנעשים בהתמדה יוצרים השפעה אדירה.

ההתמדה חשובה מאד.

אם כך, יעשה כל אחד מה שהיא או הוא יכולים, מתוך מחויבות ואמונה כי השינוי לטובה מתחיל עכשיו. זכרו כי אנו מלווים אתכם ויכולים לעזור כשאתם מבקשים. הבקשה מסמנת לנו מה אתם בוחרים ונותנת לנו את רשותכם לעזור. היו ברורים לעצמכם וכוונו את רצונכם ומעשיכם כך שתתחילו לברוא את המציאות הטובה הרצויה לכם.

בהצלחה לכם אהובים.

אילת פורת

האתר שלי: [/http://www.ayeletporat.co.il](http://www.ayeletporat.co.il)